

TWR NIEUWS



Ontdek de recentste afleveringen van de podcast

Melk & Honing

Afl. 15 - Clown Arnaud

Zo meteen kom ik aan bij Arnaud Vandermeiren. Arnaud is een energieke veelzijdige artistieke jongeman. Hij is clown, acteur, goochelaar, muzikant,... om maar wat van zijn vaardigheden te noemen. Maar achter deze artiest gaat ook een man schuil die het als kind heel zwaar heeft gehad. Hij vertelt ons hoe het toen met hem ging en hoe hij is opengebloeid tot wie hij nu is. En oh ja laten we ook niet vergeten om Pasen aan te halen, hoe zat het met dat feest ook weer?

Afl. 14 - Theoloog Filip (deel 2)

Filip streeft zijn kinderdroom na en gaat het leger in. Helaas aan zijn verlangen om F-16 piloot te worden komt plots een einde, maar een ander verlangen steekt langzaam de kop op. Van onderofficier in het leger tot theoloog. Filip

geeft zijn blik op de militaire school, zijn relatie met God en het belang van levensbeschouwing in het onderwijs.

Afl. 13 - Theoloog Filip (deel 1)

We hebben het over de oorspronkelijke betekenis van Kerstmis. Ik ga ervan uit dat de meesten nog wel weten dat op deze dag de geboorte van Jezus Christus wordt gevierd, maar waarom vieren we dat eigenlijk? Of misschien moet ik beter zeggen waarom vieren we dat niet meer? Theoloog Filip De Cavel brengt ons het authentieke verhaal zonder kerstman, kerstpakjes of kerstboom. Terug naar het fundament.

Afl. 12 - Gebarentolk Janneke

Met de fiets ben ik onderweg naar Melle. Hier ben ik uitgenodigd bij Janneke Verduijn. Janneke is gebarentolk en vertelt ons over de intrigerende

wereld van dove mensen, maar ook over de vooroordelen waarmee doofheid nu een beperking of een verrijking is. Bovendien breekt de adventsperiode ook aan, en wat was advent nu ook exact weer?

Afl. 11 - Multicultureel werker Kevin

Ik ben zojuist toegekomen in Turnhout en heb hier een gesprek met Kevin. Een van opleiding klinisch psycholoog die zijn job als ambtenaar stopzette om met zijn vrouw ontwikkelingswerk te gaan doen in Ethiopië. Een passie die opkwam toen ze hun adoptiezoontje daar gingen ophalen. 5 jaar later zijn ze definitief terug in België voor nieuwe uitdagingen met hun geloof als motor. Maar gaat het hun nu om humaniteit of om zieltjes winnen voor de kerk?

Boeiende
geloofsgesprekken
aan de keukentafel

Hoe beluisteren:
zie achterkant

Ontdek Spreuken in 'Door De Bijbel'

Met 'Door de Bijbel', een dagelijks Bijbelstudieprogramma, waarmee we in een periode van 5 jaar alle boeken van Gods woord willen doorlopen, zijn we onder-tussen bezig in Spreuken. We willen u als voorbeeld graag een citaat geven uit uitzending 696 over Spreuken 17:

"In vers 4 van dat hoofdstuk staat: 'Een kwaaddoener slaat acht op bedrieglijke lippen, een leugenaar hoort een verderfelijke tong aan.' Hier lezen we iets over de hartsgesteldheid van kwaaddoeners en leugenaars en over de gevolgen van hun houding. Zij luisteren graag naar leugens en verderfelijk gepraat. Het gaat hier om het feit dat zij even slecht zijn als zij die dit gepraat laten horen. M.a.w. mensen die naar roddels luisteren zijn even schuldig aan die roddels als degenen die ze vertellen. Want als er geen luisteraars zouden zijn, dan zouden er ook geen roddels zijn. Luisteren naar roddels helpt roddels in stand te houden. Zo is het ook met roddelbladen. Als er geen kopers zouden zijn, dan zouden er geen roddelbladen zijn. De kopers van roddelbladen zijn even erge roddelaars als de samenstellers en uitgevers ervan. En hoe zit het met ons? Genieten wij ook van programma's waarin leugen en bedrog als amusement worden voorgesteld? Als wij naar zulke programma's blijven luisteren of dergelijke boekjes kopen, dan zijn wij in principe hetzelfde als de mensen die hier kwaaddoeners en leugenaars worden genoemd."

Wilt u ook luisteren naar 'Door de Bijbel'? Kijk dan achteraan deze nieuwsbrief voor de beluistermogelijkheden.



Bron: Rijksmuseum

Binnenkort nieuwe columnpodcast: 'Beeldspraak'

Op mijn kantoor hangt al weer enige tijd een foto van een tegeltableau uit het Rijksmuseum in Amsterdam. Aan dat tableau moest ik denken toen ik hoorde over de nieuwe serie op TWR.be: "Beeldspraak". De bedoeling is om aan de hand van een kunstwerk een persoonlijk verhaal te vertellen dat iets zegt over God. Nu weet ik niet of dit tableau als kunst kan worden beschouwd. Het maakt onderdeel uit van een reeks tableaus, die de geschiedenis van Nederland weergeeft.

Het verhaal is als volgt: in de tijd die nu wij zouden noemen de tijd van de warlords, stonden twee legeraanvoerders tegenover elkaar. De ene aanvoerder, Jan van Schaffelaar, moest met zijn mannen het onderspit delven en nam de vlucht naar de kerktoren van Barneveld. Daar aangekomen stormden ze naar boven om daar nog te kunnen standhouden. Dat werd wel erg lastig toen de rivaliserende bende brand stichtte onderin de toren. Jan ging in onderhandeling en vroeg om vrijgeleide voor hem en zijn mannen. Dat werd hem alleen gegeven indien hij zichzelf zou overgeven. Onder het uitspreken van de woorden "Ik moet toch eenmaal sterven" sprong hij vervolgens van de toren. Het tableau laat het moment zien dat hij de trans van de toren betreedt. Het verhaal gaat dat hij nog leefde toen hij op straat terecht kwam, maar daar door zijn tegenstanders werd gedood.

Heroïsche daad, zelfmoord of dwaze onbezonnenheid? Dat laat ik in het midden. Hij gaf zijn leven voor zijn vrienden. Hoe bijzonder dat Jezus Zijn leven gaf voor mensen, toen zij nog vijanden waren!

Hubrecht Smits, directeur TWR NL+BE





Krachtige nieuwe radiozender voor Nigeria 'Kunt u mij een Bijbel sturen?'

'Kunt u mij alstublieft een Bijbel in het Hausa sturen?
Als moslim heb ik er echt een nodig om de waarheid van wat
jullie onderwijzen te kunnen onderzoeken.' Deze reactie kwam bij
TWR binnen van een luisteraar uit Nigeria. De programma's die
hij luistert sluiten aan bij zijn moslimachtergrond, maar laten
ook zien dat Jezus Gods Zoon is en niet zomaar een profeet.

TWR heeft sinds 1 februari een nieuwe,
sterke radiozender net buiten Nigeria
in gebruik genomen. Vanaf deze zender
is het mogelijk om heel Nigeria te
bereiken met het goede nieuws van
Jezus Christus. Eerder waren er al wel
programma's in een deel van het land te
beluisteren, maar juist het noordoosten

– waar de extremistische beweging
Boko Haram het ergst tekeergaat – lag
buiten bereik. Nu kan TWR ook daar
mensen via radio bemoedigen en het
Woord van God doorgeven.

Christenen in Nigeria lijden zwaar
onder de verdrukking van vooral Boko
Haram. Ontvoeringen, aanslagen op
kerken, moord en nog meer zulke
dingen behoren tot de realiteit waar zij
mee te maken hebben. De uitzendingen
laten de christenen weten dat ze niet
vergeten zijn. Ze krijgen geestelijk
voedsel, zodat ze bemoedigd worden
om vol te houden. Mensen die uit
angst voor aanslagen niet meer naar
de kerk durven gaan, kunnen via de
radio toch uit de Bijbel horen. Ook de
voorgangers laten weten dat ze veel
aan de christelijke radioprogramma's
hebben. Een pastor zei: 'Als zendeling
ben ik heel blij met jullie onderwijs.



Elke dag komen er mensen bij mij thuis
luisteren naar de programma's!

Vrede voor Nigerianen

TWR maakt ook programma's voor
de miljoenen moslims in het land die
nog nooit over de liefde van Christus
hebben gehoord. Radio kan op
afstand veel mensen bereiken met
de boodschap van Gods genade en
verzoening. Bijzonder is de reactie van
een moslim op de programma's: 'Ik
weet dat het christendom vrede is en
dat de problemen in mijn land door
mijn mensen worden veroorzaakt. Bid
alstublieft om vrede in mijn land.'
Voor al deze mensen klinken de
woorden van Jezus Christus nu over
de radio. Bid u mee om de vrede van
Christus voor Nigeria?



Beluister onze stream
(24/24u muziek afgewisseld
met radioprogramma's) via:
www.twr.be



Ontdek onze Vlaamse TWR-podcasts

Melk & Honing Praatprogramma

Ciara Goossens zoekt bijzondere christenen aan hun keukentafel op voor een boeiend geloofsgesprek. Verhalen over passies, liefde, leed en hoe God de rode draad vormt. Dat alles onder het genot van een zelfgemaakt hapje.

Meer info ciara@twr.be



Door de Bijbel Studieprogramma

In vijf jaar wordt u de hele Bijbel gepresenteerd, van Genesis 1 tot Openbaring 22. Patrick Couchement onderzoekt, legt uit en helpt u een beter begrip krijgen van de Bijbel in zijn geheel.

Meer info doordebijbel@twr.be



NIEUW: Beeldspraak Columnprogramma

Korte afleveringen waarin christelijke columnisten vertellen over grote en kleine zaken die hen bezighouden. De kapstok hierbij wordt gevormd door de inspirerende wereld van de beeldende kunst.

Meer info ciara@twr.be

BEELD SPRAAK

Luister via

 www.twr.be  [iTunes \(zoek op twr.be\)](#)  [Google Play \(zoek op twr.be\)](#)  [App Store \(zoek op twr.be\)](#)

Colofon

Bestuur:

Dhr. L.A. Prins, voorzitter
Drs. J. van 't Spijker, secretaris
Dhr. S. van Westreenen, penningmeester
Dhr. E. Renger, lid
Dhr. J. De Vriese, lid
Mevr. D. de Groot

Directeur

Dhr. H. Smits

De stichting is in Nederland ingeschreven bij
Kamer van Koophandel onder nr. **KvK 41188526**

te Amersfoort. De stichting is lid van Missie Nederland en van de Evangelische Alliantie Vlaanderen. TWR is in Nederland goedgekeurd door het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). TWR staat geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).



Giften voor dit werk kan je overmaken op Bpost-rekening: **IBAN: BE18 0001 5071 5465** tnv. Trans World Radio, met vermelding: "Trans World Radio-België". Je kunt je gift aftrekken. De TWR nieuwsbrief is gratis, maar wij vragen wel portokosten.

Meld je aan als vriend van TWR en ontvang gratis het boekje "Ik ga voor je uit". Stuur een kaartje naar

TWR
Moerkerkse Steenweg 121
8310 - Sint-Kruis (Brugge)
of E-mail: info@twr.be

Wilt u reageren op het programma 'Door de Bijbel', dan kunt u mailen naar doordebijbel@twr.be