

April 2022

TWR
bron van hoop

Missie & Media Magazine

Laat het Evangelie overal horen!

Themanummer:
Onbereikten

No Choice
Wat als je niets
te kiezen hebt?

Maak een
onvergetelijke
ontdekkingsreis
in **Missie & Media**

4

WEST-AFRIKA

Uitgestrekt, veeltalig en voor **een groot deel** onbereikt

7

KOERDEN

Na **eeuwen** weer binnen bereik

8

No Choice

Wat als je **niets te kiezen** hebt?

10

Maak een **onvergetelijke ontdekkingsreis** in *Missie & Media*

12

CHINA

Gevaarlijk om Oeigoerse uitzendingen te maken

14

Nieuw **familieprogramma** op Papoea

15

TWR in **Vlaanderen**

16

Gebedskalender Bid en dank mee

18

Kennismaking met **zendingwerkers**

21

Waardevolle relaties met achterban

22

KORT NIEUWS

Missionair multitasken / Afghanistan heeft ons gebed nodig

23

De reis van een **onbereikte**

27

Een **nalatenschap** met eeuwigheidswaarde

28

Missie & Media Kinderpagina

30

Het Goede Nieuws voor **migranten en vluchtelingen**

31

NEDERLAND & BELGIË Waar kun je wat **luisteren?**

Colofon

TWR laat wereldwijd het Evangelie van Jezus Christus horen via de media, waaronder radio. Het doel is de kerken te helpen bij het vervullen van Christus' opdracht alle volken tot zijn discipelen te maken. Voor een aanzienlijk deel van de wereldbevolking zijn de uitzendingen van TWR een unieke mogelijkheid om naar het Woord van God te luisteren. TWR zendt niet alleen eigen programma's uit, maar ook die van protestants christelijke organisaties en kerken. TWR is een onafhankelijke, internationale organisatie.

Bestuur

- J. van 't Spijker, Hoogeveen, voorzitter
- S. van Westreenen, Kesteren, penningmeester
- E. Renger, Veenendaal, secretaris
- J.O.C. de Vriese, Heverlee (België), lid
- M. Dekens-Buiten, Ede, lid
- A.M. Rietveld, Harderwijk, lid

Directeur

H. Smits

Nalatenschap

U kunt TWR in uw nalatenschap opnemen door gebruik te maken van de statutaire naam: *Stichting Trans World Radio te Barneveld*. Wilt u persoonlijk advies of heeft u bepaalde wensen? Neem dan contact met ons op, we helpen u graag verder.

Missie & Media Magazine is gedrukt op FSC papier. TWR wil hiermee bijdragen aan een beter milieu. Dit is een gratis uitgave van TWR, die jaarlijks verschijnt in een oplage van 27.000 exemplaren.

ISSN 0921-6677

Missie & Media Magazine is ook beschikbaar in grootletter en braille. Bel **0341- 56 54 77** om dit gratis aan te vragen bij de Christelijke Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden.

TWR Nederland & België

Stationsweg 6
Postbus 371
3770 AJ Barneveld
0342-478 432
info@twr.nl
twr.nl

KvK 41188526 te Amersfoort
IBAN NL75 INGB 0000 7723 42
Postrekening voor België
BE18 0001 5071 5465



Teksten

TWR, Alinda Rutgers en Lisette van de Heg

Foto's

TWR, iStock, Unsplash en RCreations

Ontwerp en opmaak

Spankracht Ontwerpers

Druk

Torendruk

Onbereikt

Onbereikt is een merkwaardig woord. De spellingscontrole van Word accepteert het dan ook niet. Het wordt vooral gebruikt in de context van de verspreiding van het Evangelie. Een meer gangbaar woord is onbereikbaar. Het woord onbereikbaar geeft eigenlijk een definitieve situatie aan. Daarom zegt de voicemail ook: deze persoon is momenteel onbereikbaar.

Onbereikt heeft nog veel meer dan onbereikbaar de belofte in zich dat wat niet is nog kan komen. En toch heeft het woord ook iets droevigs. Er is goed nieuws maar sommige mensen weten daar niet van. Ze zijn nog onbereikt!

Het doet me denken aan het verhaal van de Japanse militair die zich jarenlang schuilhield in de jungle. Eind januari 1972 overmeesterden twee vissers op het eiland Guam een man die verscholen zat in een zelfgebouwd hol in de grond. Het bleek te gaan om de Japanse militair Shoichi Yokoi. In zijn ondergrondse schuilplaats wachtte de Japanse sergeant op de orders van zijn leidinggevenden. Maar die orders kwamen niet. Het goede nieuws was: de Tweede Wereldoorlog is voorbij, het is vrede. Maar dat nieuws had deze militair nog niet bereikt.

Zo zijn er op deze wereld miljoenen die nog niet gehoord hebben dat er redding is door overgave aan Koning Jezus. Ze zijn onbereikt. Maar gelukkig niet onbereikbaar! In dit magazine leest u hoe via de media mensen bereikt worden met het Evangelie. Hoe dat gaat? Dat schrijft de apostel Paulus aan de Efeziërs, ook mensen die eerst onbereikt waren: *'...dat u in die tijd zonder Christus was, vervreemd van het burgerschap van Israël en vreemdelingen wat betreft de verbonden van de belofte. U had geen hoop en was zonder God in de wereld. Maar nu, in Christus Jezus, bent u, die voorheen veraf was, door het bloed van Christus dichtbij gekomen.'*

Hubrecht Smits
Directeur TWR



West-Afrika:

uitgestrekt, veeltalig en voor een groot deel onbereikt

'Ik luister elke dag naar Radio Tahanint, uit Timboektoe. Via het programma De Weg naar Rechtvaardigheid in de Songhai-taal ontdekte ik de Bijbel. Mijn leven is totaal veranderd sinds ik naar dit programma luister. Zo heb ik nu een betere relatie met de mensen om mij heen. En vooral: nu weet ik dat Jezus de Weg, de Waarheid en het Leven is. Ik wou dat ik een Bijbel had die ik regelmatig kon lezen om Christus beter te leren kennen, want ik heb ontdekt dat Hij anders is dan andere profeten. Mijn leven is echt veranderd. Ik dank God voor dit alles.'

Luisteraar uit Mali

Miljoenen mensen hebben het Evangelie nog nooit gehoord

De regio West-Afrika wordt begrensd door de Sahel in het noorden, de Sahara in het noordoosten, de Golf van Guinee in het zuidwesten en de Atlantische Oceaan in het westen. In de tweeëntwintig landen in West-Afrika wonen meer dan 350 miljoen mensen. Een groot deel van hen leeft in moeilijk bereikbare gebieden en heeft nog nooit over Jezus Christus gehoord.

Radio is een belangrijk middel om deze overwegend islamitische volken met het Evangelie te bereiken. TWR heeft twee zenders in Benin om via de middengolf (MW) te kunnen uitzenden. Daarnaast worden de programma's van TWR ook via diverse lokale FM-zenders uitgezonden, onder andere in Mali, Senegal en Ivoorkust.

De Weg naar Rechtvaardigheid

De radioserie *De Weg naar Rechtvaardigheid*, is speciaal gericht op mensen met een islamitische achtergrond en start met wat moslims al weten: de schepping, de aartsvaders en andere verhalen uit het Oude Testament. De serie eindigt met Jezus Christus, de Zaligmaker. *De Weg naar Rechtvaardigheid* maakt het verzoeningsverhaal duidelijk voor moslim-luisteraars. Regelmatig reageren zij op de uitzendingen via telefoon, sms of sociale media. Ook zijn er luistergroepen gevormd waar luisteraars elkaar ontmoeten en discussiëren. Deze groepen bieden een goede gelegenheid om het Evangelie verder uit te leggen.

Het Evangelie voor de Soninke

Het volk van de Soninke is nog niet bereikt met het Evangelie. De 2,7 miljoen Soninke wonen verspreid over verschillende landen in West-Afrika, maar de grootste groep woont in Mali. In de 11de eeuw werden de Soninke gedwongen de islam aan te nemen. Tegenwoordig is de islam dan ook erg verweven met hun cultuur. Zoals bij veel Afrikaanse stammen, combineren veel Soninke de islam met het animistische geloof. Er zijn slechts enkele christenen (0,3%), en mensen die Christus aannemen worden vaak vervolgd door stamgenoten.

Waar het Evangelie klinkt in de moedertaal, worden mensen geraakt in hun hart!



'Ik luister regelmatig naar De Weg naar Rechtvaardigheid en het is me tot steun. Ik dank de Heere Jezus Christus; er is niemand op aarde die de mensen van Senegal kan redden dan Hij. Maar hoe kan Jezus redden als niemand gehoord heeft, en hoe kan iemand horen als niemand verkondigt? Daarom hebben we mensen zoals u nodig, die het woord brengen via de radio. Als het mogelijk is om het bereik van dit programma uit te breiden, dan zullen veel meer mensen het horen. Ik dank de Heere Jezus dat Hij Radio Aqoolaand en TWR gebruikt om dit programma uit te zenden in Senegal.'

Luisteraar uit Senegal

TWR wil de programma's *De Profeten* en *De Weg naar Rechtvaardigheid* in de komende drie jaar vertalen en uitzenden. We hopen in het laatste jaar ook getuigenissen van luisteraars aan de uitzendingen te kunnen toevoegen.

Mogelijke afstammelingen Bijbelse stam Dan horen het Evangelie in hun moedertaal

Zending Bram Krol kwam jaren geleden in aanraking met de stam Dan, in Ivoorkust. Hij ontdekte in hun religie grote raakvlakken met de Boeken van Mozes. Deze stam droeg niet alleen de naam Dan, maar leek – ook in hun gedrag en gebruiken – af te stammen van de stam waarover de Bijbel spreekt.

Het gebied van de stam Dan in Ivoorkust en Liberia is weinig ontwikkeld, de meeste mensen zijn er analfabeet en spreken geen Frans. Veel dorpen zijn alleen over smalle zandpaden te bereiken, maar in de regentijd zijn deze paden onbegaanbaar. De weinige grotere wegen naar het gebied, zijn slecht en moeilijk begaanbaar. Radio is dan ook een waardevol hulpmiddel om in dit gebied het Evangelie in de moedertaal te laten klinken!

De boodschap van Hoop verandert levens ingrijpend

Tijdens de burgeroorlogen in Liberia werd de toenmalige evangelische zender geplunderd. Het duurde vijftig jaar voordat het Evangelie weer klonk in de taal van deze stam, het Yacouba. Via stichting Facilite werkt Bram Krol samen met TWR en sinds 2018 zijn er opnieuw uitzendingen! Veel luisteraars zijn mateloos geïnteresseerd in de boodschap die ze in de programma's horen. >



Overzicht van programma's die TWR met steun van TWR Nederland & België uitzendt in West-Afrika, met de zenders die daarbij gebruikt worden.

MALI

FM

- *De Weg naar Rechtvaardigheid*
 - ☒ Tamasheq, Songhai en Hassaniya
- *De Messias*
 - ☒ Hassaniya
- *De Profeten*
 - ☒ Senoufo, Nyarafolo en Fulfulde

BENIN

FM/MW

- *De Profeten*
 - ☒ Senoufo en Nyarafolo

BURKINA FASO

FM

- *De Profeten*
 - ☒ Senoufo en Nyarafolo

IVOORKUST

FM

- *De Profeten*
 - ☒ Senoufo en Nyarafolo

SENEGAL

FM

- *De Weg naar Rechtvaardigheid*
 - ☒ Serer
- *De Messias*
 - ☒ Hassaniya

TOGO

MW

- *De Profeten*
 - ☒ Fulfulde

TOEAREG-REGIO

MW

- *De Weg naar Rechtvaardigheid*
 - ☒ Tamasheq

Behalve de middengolfzenders in Benin, met bereik in Benin, Burkina Faso, Ghana, Nigeria, Togo, een deel van Ivoorkust, Mali en Niger, maakt TWR gebruik van FM-zenders van partnerorganisaties in bijvoorbeeld Senegal, Mali en Ivoorkust. Radio Tahanint in Timboektoe in Mali is misschien wel een van de bekendste. Om luisteraars in bijvoorbeeld Mauritanië te bereiken, maakt TWR ook gebruik van SD-kaarten en audiospelers om programma's te distribueren.



Mogelijk kunnen de uitzendingen in de toekomst worden uitgebreid naar het gebied waar de Touba leven (400.000 mensen). Deze zeer nauw verwante stam spreekt een dialect van het Yacouba.

Vanwege de grote armoede in het gebied zijn er weinig radio's, maar de mensen laten zich hierdoor niet ontmoedigen. Tijdens de uitzendingen verzamelen ze zich rondom de weinige beschikbare toestellen om geen woord te missen. Direct vanaf het begin werden mensen zo geraakt door wat zij hoorden dat dit leidde tot bekeringen. De uitzendingen roepen bij de mensen een honger op naar verlossing en naar het kennen van God, maar er zijn ook maatschappelijke gevolgen. Velen hebben het occultisme verlaten en anderen zijn gestopt met de brute praktijk van meisjesbesnijdenis. Ook zijn er luisteraars gestopt met hun gewelddadige, criminele activiteiten. ■

'Ik zag met eigen ogen dat de programma's voor de stam Dan vreugde brengen in het leven van deze mensen.'

Directeur van Radio Rurale de Bin-Houye



Koerden: na eeuwen weer binnen bereik

De Koerden - onbereikt? In de oudheid kwamen veel Koerden in contact met het Evangelie maar toen volgden eeuwen van geslotenheid. Ooit bereikt, daarna onbereikt, maar nu opnieuw binnen bereik.

Het grootste volk ter wereld zonder eigen land mag je anno 2022 zeker onbereikt noemen: nog geen 1% is christen. Maar door allerlei ontwikkelingen op het wereldtoneel raken meer Koerden dan ooit losgeweekt uit de islamitische dominantie. In het Midden-Oosten staan Koerden geregeld pal tegenover radicale moslims, en de solidariteit binnen de islam heeft menigmaal teleurgesteld. Ondertussen wonen in de westerse wereld meer Koerden dan ooit.

Diaspora

Van de ruim 40 miljoen Koerden wonen er zo'n 2 miljoen in de diaspora, waaronder tienduizenden in Nederland. Wist u dat er onder de gastarbeiders uit Turkije die vanaf de jaren zestig naar Nederland kwamen, veel Koerden waren? Maar ze werden geregistreerd als Turken dus hun exacte aantal blijft onbekend. Daarnaast vluchtten veel Koerden uit Irak. Dat begon al toen Saddam Hussein het op ze gemunt had met chemische wapens. Ook onder de recente vluchtelingen uit Syrië vind je veel Koerden.

Podcast

Tragisch én wonderlijk, zoals het Koerdische volk door veel lijden heen nu meer openstaat voor het Evangelie dan eeuwenlang het geval was. Toch blijft de uitdaging groot. Christelijke Koerden, ook in Nederland, lopen aan tegen islamitische maar ook seculiere muren en een hechte groeps cultuur. TWR kan met Koerdische audio (on)bereikten bijstaan, maar ook u, als u contact heeft met Koerden. Naast het aanbieden van bestaande programma's hoopt TWR opnames te gaan faciliteren van nieuwe podcasts door en voor Koerdische Nederlanders, in het Sorani en later wellicht in het Kurmanji.



Heeft u zelf contact met Koerden? Kijk op: twr.nl/migranten

Spraakverwarring

De meeste Koerden spreken namelijk Sorani-Koerdisch of Kurmanji-Koerdisch. Deze twee verschillen zo sterk dat de sprekers elkaar al snel vertwijfeld aanstaren. 'Zullen we maar Nederlands praten?' kan je horen als Nederlandse Koerden uit bijvoorbeeld Turkije en Iran elkaar ontmoeten. Dus hoe waardevol is het dat TWR in het Midden-Oosten in beide varianten uitzendt. De meeste Koerden spreken Kurmanji maar daarin is juist minder christelijk materiaal. Daarom: op de knieën en aan de slag.

U gaf gul

U heeft iets met de Koerden. Want u gaf gul aan onze inzamelingsactie voor de Koerdische FM-zender in Turkije. Het Koerdische team bedankt u daarvoor hartelijk! Onlangs vertelde een manager in de regio: *"In onze fabriek met 150 mensen staat de hele dag jullie FM-zender aan en niemand wil naar iets anders luisteren".* Ze luisteren naar een mix van nieuws, muziek en TWR-content.



Wat als je niets te kiezen hebt?

Het Evangelie is van levensbelang. Maar...wat als je niets te kiezen hebt? Ongeveer 3 miljard mensen op deze wereld hebben geen toegang tot de boodschap van Hoop. *No Choice* is een samenwerkingsverband van achttien zendingsorganisaties, gericht op het bereiken van de onbereikten. Samen slaan zij de handen ineen om christenen bewust te maken van deze nood.

Jan Wolsheimer, directeur van MissieNederland, onderstreept het belang van deze samenwerking: 'Uit onderzoek blijkt dat zo'n 3 miljard mensen op deze aarde geen toegang hebben tot het Evangelie. Zij kunnen dus geen keuze voor of tegen dit goede nieuws maken. Voor ons is dat moeilijk voor te stellen; door de komst van internet en andere digitale media lijkt de wereld soms net een klein dorp. En toch is het niet altijd mogelijk om het Evangelie in sommige landen, of onder sommige bevolkingsgroepen, bekend te maken. Ik schrok daar eerlijk gezegd van. Ik gún mensen dat goede nieuws, omdat het mijzelf zo veel verandering heeft gebracht. Jezus die je leven binnenkomt en mensen laat groeien.'

TWR Nederland & België is één van de zendingsorganisaties die zijn aangesloten bij No Choice. Directeur Hubrecht Smits benadrukt waarom TWR juist ook de onbereikten op het oog heeft: 'Het Evangelie geeft niet alleen eeuwig leven; het is ook voor dit leven heel belangrijk. Het verrijkt mensenlevens en geeft hoop in moeilijke omstandigheden. Dat besef is een

belangrijke sleutel. Als christenen het leven met Jezus zelf ervaren, ontstaat vanzelf het verlangen om onbereikte mensen te bereiken. We zien dit terug bij de achterban van TWR. Veel mensen geven aan dat dit verlangen een belangrijke motivatie is om ons werk te steunen.'

Om wie gaat het?

Met de minst-bereikten bedoelen we alle mensen die niet in aanraking komen met christenen. Ze leven in onherbergzame gebieden of in landen waar evangelisatie verboden is, maar ook in westerse miljoenensteden. En zelfs in Nederland zijn sommige culturen zo gesloten, dat de mensen binnen deze groepen het verhaal van Jezus nog nooit hebben gehoord.

Hubrecht Smits ►
Directeur TWR



◀ Jan Wolsheimer
Directeur MissieNederland

Eens onbereikt, nu evangelist

'In India ontmoette ik eens een jonge man zonder benen. Hij zat op een skateboard en hoorde vroeger bij de onaanraakbaren. Niemand wilde iets met hem te maken hebben. Totdat hij het Evangelie hoorde. Hij kwam tot geloof en ontdekte dat God hem accepteerde. Ook andere christenen aanvaardden hem en hij voelde zich volkomen bevrijd. Nu gaat hij zelf als evangelist naar de dorpen om te vertellen over het goede nieuws van Jezus.

Ik vind het bijzonder dat vervolgte christenen alles voor hun geloof over hebben. Iemand zei eens tegen mij: "Het is een eer om te lijden voor Christus." Veel mensen die zelf hindoe zijn geweest of die een hindoe in de familie hebben, zijn heel gemotiveerd om onbereikte mensen te vertellen over Jezus. Zij weten hoe dat leven is. En ze weten hoe het is om met Jezus te leven. Ze hebben er alles voor over om het goede nieuws te vertellen.'

Paulien Vervoorn is ambassadeur voor *No Choice*. Zij is preektrainer, spreker en auteur bij Geloofwaardig Spreken.

Die stralende ogen geven mij hoop.

“
40% van alle mensen heeft nog nooit van Jezus gehoord. Zij hebben geen keuze om te geloven.
”

Maak een onvergetelijke ontdekkingsreis in *Missie & Media*

“Wij hebben altijd aan hekserij gedaan. Als we problemen hadden, gingen we naar de medicijnman. Ik had niemand om over mijn problemen te praten en voelde me verlaten. Het leven was niet makkelijk voor mij.”

Kuli uit Ethiopië

Dit is het indrukwekkende verhaal van Kuli, een vrouw uit een onbereikt deel van Ethiopië. Zij had niet de keuze om in haar verlatenheid tot God te gaan, want ze had nog nooit van hem gehoord. Gelukkig is daar verandering in gekomen, maar nog steeds zijn er zo'n drie miljard mensen die geen toegang hebben tot het Evangelie van Jezus Christus. Dit gaat ons aan het hart! Daarom willen we mensen in Nederland hier op een interactieve manier bewust van maken. In belevingscentrum *Missie & Media* in Barneveld kun je meer horen over Kuli en anderen die door het horen van de programma's van TWR geraakt worden.

Heel veel informatie

Ook ervaar je wat er allemaal bij komt kijken om een goed programma te maken. Voor welke mensen is het bestemd? In welke cultuur leven ze? Welke media zijn beschikbaar en welke talen spreken ze daar? Dat zijn zomaar wat vragen die langskomen en waar je in *Missie & Media* een heleboel informatie over krijgt.



‘Indrukwekkend die **getuigenissen**, die verhalen van mensen die zijn **geraakt door het Evangelie**. Dat komt binnen!’



Kom mee en start de beleving nu! Reserveer je ticket.

Aan de slag

Behalve het lezen en horen van informatie kun je ook **actief aan de slag** en **ervaren** welke keuzes gemaakt worden bij het uitzenden van programma's. En dat is zeker niet alleen interessant voor volwassenen! Alle bezoekers worden door het interactieve spel in de **gamekasten** uitgedaagd om zoveel mogelijk luisteraars te bereiken. Verder zie je hoe de opnames in Nederland gemaakt worden, want er staat een **echte studio**. Via een **VR-bril** kun je op bezoek in Cuba en sta je te duizelen op een hoge zendmast. Speciaal voor de kinderen is er een **leuke speurtocht** met een makkelijk en moeilijk niveau. En dan is er de **container** nog. Daar ervaar je hoe het is om stiekem naar de radio te luisteren in Noord-Korea. Heftig!

Kom ook naar *Missie & Media*!

Het gaat natuurlijk niet om alle dingen die je kunt doen in *Missie & Media*, maar het gaat om de levens die veranderen door de programma's die wij wereldwijd uitzenden. Bijvoorbeeld bij Kuli die via de radio het Evangelie van Jezus Christus hoort. Wil je weten hoe haar dat veranderd heeft of raakt het jou dat er nog zoveel mensen onbereikt zijn? Kom dan naar *Missie & Media* en luister naar de verhalen. Beleef het zelf!

Beleef het zelf!



‘Onze kinderen (4 en 10 jaar) hebben zich twee uur lang **geen moment verveeld**. Er valt van alles te beleven!’



Stationsweg 2a
Barneveld
missiemedia@twr.nl
twr.nl/missie-media

Gevaarlijk om Oeigoerse uitzendingen te maken

HOE VIND JE GESCHIKTE 'STEMMEN'?

Nieuwe projecten brengen altijd de nodige uitdagingen met zich mee. Voor het zover is dat een programma uitgezonden kan worden, zijn er vaak al heel wat hobbels genomen. Een daarvan is het vinden van geschikte 'stemmen'. Er zijn mensen nodig die de taal van het volk goed spreken. Het liefst werkt TWR met mensen die uit het gebied zelf komen en de taal als moedertaal spreken. Zij staan het dichtst bij de luisteraar en kennen de eigen uitdrukkingen en zegswijzen van de taal.

Soms is het bijzonder moeilijk mensen te vinden die christen zijn en kunnen meewerken. Bijvoorbeeld wanneer TWR programma's maakt voor een taalgroep waarin nauwelijks christenen zijn. Maar juist die onbereikte volken willen we graag bekendmaken met het Evangelie. In China hebben we hier mee te maken.

Al heel lang is er een verlangen om het Evangelie bij de Oeigoeren in het westen van China te brengen. Er zijn nauwelijks christenen onder deze bevolkingsgroep, de twaalf miljoen Oeigoeren zijn overwegend moslim. Voor de verschillende onbereikte volken die in China leven, heeft TWR een serie beschikbaar met de titel *Verhoog de Zoon*. Deze programma's zijn al in het Oeigoers vertaald en zelfs opgenomen. Toch kunnen ze nog niet uitgezonden worden, omdat degene die ze ingesproken heeft zich heeft teruggetrokken. Het risico dat zijn stem op de radio komt en hij herkend wordt, is te groot. Hij is al eens gearresteerd en loopt bij herkenning het gevaar opnieuw opgepakt te worden. Dat betekent dat er een nieuwe 'stem' nodig is om een deel van de opnames opnieuw te doen.

Biddt u mee voor de Oeigoeren in China?

Serie over hoop

Toen China als eerste land getroffen werd door het coronavirus is het team van TWR meteen gestart met speciale uitzendingen van het programma *Van Wanhoop naar Hoop*. De twaalfdelige serie sloeg goed aan. Vorig jaar lukte het om de serie ook in het Oeigoers op de radio te laten horen. Er was iemand gevonden die het Oeigoers spreekt en bereid was de serie te vertalen en in te spreken.

Een Oeigoerse medewerker reageerde positief: 'Ik vond de inhoud goed. Het programma werkt toe naar de kern en is duidelijk over de noodzaak om op Christus te vertrouwen. Deze boodschap is best wel moeilijk om in

XINJIANG

het Oeigoers te vertalen. De gemiddelde Oeigoerse luisteraar heeft totaal geen context als het gaat om de christelijke boodschap en mist alle kennis van de Bijbel. Hij heeft alleen islamitische antwoorden op geloofsvragen. Maar de vertaling is goed gelukt. De vertalers hebben niet alleen letterlijk de woorden vertaald, maar ook de betekenis overgebracht. Omdat ik uit ervaring weet hoe moeilijk dat is, werd ik erg bemoedigd door de inspanningen die zijn verricht om er zo'n mooie serie van te maken.'

Onderdrukking

Het thema 'angst en hoop' blijft volgens deze medewerker enorm relevant voor de Oeigoeren, ook los van corona. Dagelijks hebben de Oeigoeren met vervolging en onderdrukking te maken vanuit de overheid. Talloze beveiligingscamera's houden alles op straat in de gaten. Oeigoerse mensen zijn verplicht een app op hun mobiel te installeren die de overheid inzage geeft in wat er op de mobiel gebeurt. Volgens schattingen van de Verenigde Naties zijn de laatste jaren al een miljoen Oeigoeren vastgezet in zogenoemde heropvoedingskampen. De overheid in Peking wil de Oeigoeren daar heropvoeden tot modelburgers, maar in werkelijkheid worden de mensenrechten er op een vreselijke manier geschonden. Er komen berichten naar buiten over dwangarbeid, martelingen, gedwongen sterilisaties en andere gruwelijkheden. Terwijl hun ouders in die kampen zitten, worden de kinderen naar kostscholen gestuurd, waar ze een andere taal leren en vervreemd worden van hun eigen achtergrond. Het is onmogelijk voor hen om contact te houden. >

Oeigoeren

De ongeveer twaalf miljoen Oeigoeren wonen in de provincie Xinjiang, in het uiterste noordwesten van China. Hoewel dit een autonome regio is, heeft de Chinese regering er in de praktijk veel invloed. De Oeigoeren vormen een etnische minderheid binnen China. Van oorsprong is het een Centraal-Aziatisch volk, dat verwant is aan de Turken. Ook hun taal behoort tot de Turkse talen. Ongeveer 45% van de inwoners van Xinjiang behoort tot de Oeigoeren. Zij hebben behalve hun eigen taal ook een eigen cultuur. In economisch opzicht is Xinjiang een belangrijke regio voor China. Het gebied is rijk aan mineralen, olie, gas en andere bodemschatten. Bovendien ligt het strategisch; de spoorlijn voor het goedertransport richting het westen loopt dwars door deze regio. Hoewel er in de steden ook seculiere Oeigoeren wonen, zijn verreweg de meeste Oeigoeren soennitische moslims.

Verhoog de Zoon

TWR wil de Oeigoeren heel graag bereiken met de boodschap van Hoop die Jezus Christus biedt. Het team in China blijft bidden en zoeken naar mogelijkheden om ook de programmaserie *Verhoog de Zoon* in het Oeigoers uit te kunnen zenden. Deze programma's duren zeven minuten en vertellen over Jezus, Zijn onderwijs en de wonderen die Hij deed. Dit gebeurt door middel van verhalen, Bijbelgedeelten en muziek. Het is een waardevolle aanvulling op de programma's die al uitgezonden worden onder deze bevolkingsgroep. Er is dus wel een mogelijkheid om in het Oeigoers te luisteren, maar de overheid houdt de boel streng in de gaten en dat betekent dat zowel de luisteraars als de programmamakers heel voorzichtig moeten zijn. ■

'De gemiddelde Oeigoerse luisteraar heeft totaal geen context als het gaat om de christelijke boodschap en mist alle kennis van de Bijbel.'

Er zijn nauwelijks christenen onder de 12 miljoen Oeigoeren in China.

Nieuw familieprogramma op Papoea

Op het Indonesische eiland Papoea is het merendeel van de bevolking in naam christen. Helaas nemen de problemen de laatste tijd steeds meer toe. Er is sprake van een losse seksuele moraal en alcoholisme, en onder jongeren is lijmsnuiven populair. Deze goedkope drug is erg verslavend en bijzonder schadelijk voor de gezondheid.

Samen met twee partners, een bijbelschool en een lerarenopleiding, gaat TWR daarom een serie programma's uitzenden waarin deze problemen behandeld zullen worden.

Radio biedt een uitgelezen kans

Het ene programma is gericht op ouders en helpt hen om hun rol als opvoeder te begrijpen. Zij zijn immers een rolmodel voor hun kinderen en moeten in woorden en daden een goed voorbeeld geven. Het andere programma richt zich op de jongeren en helpt hen weerstand te bieden aan allerlei verleidingen. Zo worden jongeren niet alleen fysiek, maar ook geestelijk sterker gemaakt. Ze hebben immers verantwoordelijkheid tegenover hun familie, stam, volk en kerk in Papoea. Het doel van beide programma's is hetzelfde: mensen terugbrengen naar Jezus Christus. Radio biedt daarvoor een uitgelezen kans om de doelgroep te bereiken, want op Papoea kan nog steeds een aanzienlijk deel van de bevolking niet goed lezen en schrijven.



'Veel mensen vinden het geloof niet meer van deze tijd.'

Patrick Couchement

TWR in Vlaanderen

Als we afspreken om in de 'voormiddag' met elkaar te bellen, blijkt dat Patrick voor twaalf uur een telefoontje verwacht, terwijl ik denk dat hij aan het begin van de middag tijd heeft. Het is meteen een treffend voorbeeld van verschillen tussen Vlaanderen en Nederland. We spreken dezelfde taal, maar hebben ook met twee culturen en taaleigenaardigheden te maken. Precies om die reden is het zo belangrijk om in Vlaanderen eigengemaakte programma's uit te zenden, geeft Patrick aan.

Patrick Couchement maakt radioprogramma's voor TWR in Vlaanderen en is daarnaast ook voorganger van de Vrije Evangelische Gemeente in Brugge. 'Ons doel is om via internetradio de Vlamingen te bereiken met programma's die we hier produceren. Die spreken meer aan, ze staan dicht bij de mensen dan buitenlandse producties.' Patrick is verantwoordelijk voor een bijbelstudieprogramma. Ook zijn vrouw is betrokken bij TWR, zij maakt podcasts voor vrouwen.

Bekendheid

Een van de grootste uitdagingen in zijn werk vindt Patrick het bekendmaken van de uitzendingen onder de mensen. Hoe vinden mensen de weg naar je programma op internet? 'Dat vind ik moeilijker dan een programma maken', zegt Patrick. 'En wat ook niet meehelpt, is dat mensen hier nog graag gewoon de radio aan willen zetten en luisteren. Internetradio en streams vindt men minder aantrekkelijk. Maar aan de andere kant zijn we hier ook gewend om een kleiner publiek te hebben. Ook onze gemeenten zijn vaak niet zo groot.'

'Het overgrote deel van de mensen in ons land is onbereikt met de Evangelieboodschap. Als je met mensen praat, merk je dat ze meestal vinden dat het geloof niet meer van deze tijd is. Toen ik jonger was, gingen veel mensen

traditiegetrouw nog met kerst of op hun trouwdag naar de katholieke kerk, maar dat is nu veel minder. Ook de katholieke kerken lopen leeg. Het is moeilijk om mensen te bereiken met de christelijke boodschap. Je kunt wel met argumenten komen, maar dat heeft weinig nut.'

Geloofsopbouw

'Onze luisteraars zijn dan ook voornamelijk christenen. We willen hen bemoedigen en opbouwen in het geloof. Daar richten we ons nu op. Die toerusting vinden we belangrijk, omdat er zo weinig christenen in ons land zijn. We staan er constant voor open om ook ongelovigen te bereiken, maar dat is nog veel moeilijker dan onder christenen bekendheid te krijgen. Als we merken dat daar mogelijkheden liggen, gaan we er zeker wat mee doen.'

Er komt niet veel respons op de uitzendingen, maar dat is Patrick min of meer gewoon. 'Dat heeft ook met onze cultuur te maken. Een Vlaming gaat niet zo snel de discussie aan. Het zegt dus niet zoveel als je niks hoort.'

Programma's TWR België

Melk & Honing Geloofsgesprekken aan de keukentafel | **Door de Bijbel** Een eigentijds Bijbelstudieprogramma | **Beeldspraak** Columns over kunst én geloof | **Sta op en Schitter** In deze wereld schijnen als een prachtig lichtpunt | **Op zoek naar Livingstone** Een fascinerend audioverhaal | **Doordenkers** In gesprek met wetenschappers over hedendaagse thema's en geloof

De Vlaamse programma's zijn te beluisteren via twr.be en als podcast ook via twr.nl.

Gebedskalender

Bid en dank mee
voor de luisteraars en
TWR-medewerkers wereldwijd

01 Afghanistan

Er wonen nog maar weinig christenen in Afghanistan. Het merendeel van de bevolking kent Jezus niet. Dit jaar start TWR met een programma voor de Hazaren. Bid om een zegen voor dit programma en vraag om bescherming voor de presentator.

02 Algerije

Na tropenjaren voor het TWR-team bidden we voor rust en focus zodat de Kabyle ("Berbers") die in contact zijn met TWR opnieuw gezegend worden door de programma's en de huisbezoeken.

03 Arabische wereld

Bid voor de Arabieren die voor het eerst horen over Jezus Christus en contact zoeken met nazorg. Vraag de Heilige Geest om Zijn aanwezigheid in de chats, telefoongesprekken en al het andere contact dat het team heeft.

04 Bangladesh

In Bangladesh horen mensen in een luistergroep het Evangelie. Het is laagdrempelig en daardoor makkelijk om ongelovige burens en kennissen uit te nodigen mee te luisteren. Bid dat vandaag nieuwe mensen over Jezus zullen horen.

05 België

Er is toegang tot de Bijbel, maar vele jongeren hebben nog nooit het ware verhaal van Jezus gehoord. Via diverse podcasts en een livestream kunnen Belgen over de goede boodschap horen. Bid dat velen bereikt worden.

06 China

De overheid doet er alles aan om te voorkomen dat mensen over Jezus horen. Bid dat het team creatieve manieren vindt om zo 'bedachtzaam als de slangen' het Woord van God aan onbereikten te brengen.

07 Ethiopië

Het christendom is de grootste godsdienst in Ethiopië. Toch zijn velen onbereikt; door druk vanuit hun moslimgemeenschap of de invloedrijke orthodoxe kerk. Het overheidsbeleid zorgt dat TWR alleen kan uitzenden via de kortegolfradio. Bid dat velen zo het Woord van God horen en Christus aannemen.

08 India

Dit streng hindoeïstische land telt slechts 2% christenen. Bid dat de bestaande programma's vele harten zullen raken en dat dit jaar nieuwe programma's kunnen starten om zo nog meer mensen te bereiken.

09 Indonesië

In dit overwegend islamitische land geldt: hoe strenger de moslims, hoe kleiner de kans het Evangelie te verspreiden. Toch zendt TWR diverse programma's uit in het hele land; via FM-radio, internet en mediaspelers. Bid dat zoveel mogelijk mensen dit jaar de boodschap van Hoop zullen horen.

10 Iran

Prijs de Heer voor wat Hij doet in Iran. Een kerk die groeit heeft toegeruste volwassen christenen nodig om de koers te bewaren en stand te houden. Bid dat de TWR-bediening Iraanse gelovigen toerust en kracht geeft.

11 Israël

Dank God voor de nieuwe website, gericht op orthodoxe Joden in Israël die zoeken naar kennis over de Messias en het Nieuwe Testament in relatie tot wat zij weten uit hun Bijbel, ons Oude Testament. Bid dat zoekers zullen vinden.

12 Jemen

Vraag God om een einde aan het oorlogsleed van de Jemenieten. Het team stelt ons gebed voor bescherming en moed erg op prijs, ook voor islamitische Jemenieten die op zoek zijn naar de ware God en contact zoeken.

13 Kenia

Voorals in het noorden en oosten van dit overwegend christelijke land zijn vele Kenianen nog onbereikt. Het FM-netwerk van TWR Kenia biedt uitkomst. Bid dat mensen die het Woord van God nog niet gehoord hebben toch bereikt worden.

14 Malediven

In dit streng Islamitische land is het verboden het Evangelie te verkondigen. De autoriteiten blokkeren websites en verstoren radiogolven. Toch gaat TWR proberen uit te zenden naar deze eilandengroep. Bid dat harten geraakt worden en verstoringen verdwijnen.

15 Mali

Mali kent minder dan 3% christenen. TWR zendt uit in een aantal steden. Refererend aan wat zij al weten uit de koran krijgen moslims in hun eigen taal uitleg over de profeten én de grootste profeet, Jezus Christus. Bid dat de programma's tot zegen zullen zijn.

16 Mauritanië

Evangelisatie is verboden. TWR heeft geen zenders die dit islamitische land goed kunnen bereiken en probeert daarom de Mauritaniers te bereiken met programma's op audiospelers. Bid dat velen hiermee kunnen luisteren naar het Evangelie in de eigen taal.

17 Nederland

Ook in Nederland groeit een generatie op die niet vertrouwd is met de Bijbel. TWR zendt het Evangelie uit via podcasts, app, online en FM-radio. Bid dat vandaag een luisteraar geraakt mag worden en naar God gaat zoeken.

18 Nepal

Door het Himalayagebergte zijn sommige dorpen bijna letterlijk onbereikbaar. Het team is echter creatief en zet verschillende middelen in: radio, internet en SD-kaartjes. Bid dat alle initiatieven gezegend worden.

19 Noord-Korea

Als er één land is waar het moeilijk is om de mensen te bereiken, dan is het wel Noord-Korea. Bid dat de TWR-programma's beluisterd worden en dat het Evangelie krachtig werkt in dit land.

20 Oezbekistan

In de steden is internet breed beschikbaar en - nog - weinig gehinderd. Dank God voor de kansen die er liggen en breng de 'digitale' medewerker in gebed bij de Heer. Deze twintiger creëert, monitort en geeft nazorg.

21 Pakistan

De meeste Pakistanen zijn moslim en willen niets weten van de Bijbel en van Jezus. De TWR-programma's zijn afgestemd op een islamitisch publiek. Bid dat ze bij de juiste mensen terecht komen en beluisterd worden.

22 Roma

De Roma zijn een volk met een slecht imago. Velen zitten vast in oude rituelen. Bid dat deze mensen hun eigenwaarde hervinden door de hoopvolle boodschap die klinkt in de TWR-programma's.

23 Rusland

In dit immens grote land wonen veel mensen die nog nooit van Jezus hebben gehoord. Bid dat vandaag vele luisteraars voor het eerst de boodschap van Hoop zullen horen.

24 Saudi-Arabië

Dank God voor groeiende openheid voor het Evangelie. Het aantal reacties neemt toe, maar het land is nog steeds uitermate gesloten. Bid om Gods liefdevolle aanwezigheid en leiding voor de geheime gelovigen.

25 Senegal

Senegal is overwegend islamitisch en kent relatief veel godsdienstvrijheid. Zendingsarbeid onder de moslimgemeenschappen heeft echter nog weinig resultaat gehad. Bid voor een geestelijke doorbraak en voor de programma's die TWR kan uitzenden via christelijke FM-stations.

26 Somalië

Bid voor de paar duizend christenen in Somalië. Zij worden hevig vervolgd. Bid ook dat de TWR-programma's de kennis over het christelijk geloof vergroten en dat vele Somaliërs hun hart openstellen voor het Evangelie.

27 Sri Lanka

Bid voor het team dat op creatieve wijze probeert zoveel mogelijk mensen te bereiken. Bid dat hun inspanningen gezegend mogen worden en dat Sri Lankanen, wereldwijd, tot geloof komen.

28 Sudan

De nieuwe bediening in Sudan rust op de schouders van een voorganger die met zijn vrouw gelovigen en geïnteresseerden wijst op de uitzendingen. Dank God dat Hij mensen roept tot dit riskante werk en breng dit echtpaar voor Gods troon.

29 Syrië

Een hele generatie is door de oorlog opgegroeid met grote hiaten in hun onderwijs. Moedeloosheid slaat toe onder jongeren. Vraag God om vertrouwen en vreugde bij het team, de luisteraars en online reageerders.

30 Tadzjikistan

Het Tadzjiekse volk woont in Tadzjikistan én Afghanistan. Dank God voor de volgelingen van Jezus onder hen; eenlingen die wonderlijk zijn toegevoegd aan Gods volk en bid voor de groei van Zijn Koninkrijk.

31 Turkije

Bid dat de opbouw van een nieuwe FM-zender in Zuidoost-Turkije slaagt, zodat de uitzendingen in het Turks, Koerdisch en Arabisch voortaan ongehinderd klinken in dat deel van Turkije en over de grens in Noordoost-Syrië.

ANNA LAURA NAAR TWR BRATISLAVA:

'Bijzonder om elke dag met Evangeliewerk bezig te gaan'



Werken bij TWR

Om lokale teams te ondersteunen bij het zendingswerk via moderne media, zendt TWR vanuit Nederland werkers uit voor een kortere of langere periode. Er zijn vacatures op verschillende gebieden.

Meer weten over werken voor TWR in het buitenland? Kijk op twr.nl/werken-bij-twr. Of neem contact op met **Aafke Woudstra** 0342-478432 of aafkewoudstra@twr.nl

'Ik zie nu dat God me die droom al heeft gegeven.'

Eind april verhuist de 25-jarige Anna Laura Visser naar de Slowaakse hoofdstad Bratislava. Op het TWR-kantoor in deze stad wordt ze verantwoordelijk voor de digitale media van TWR in Europa. 'Ik mag straks dagelijks bezig zijn met evangelisatie, dat vind ik heel bijzonder. Tijdens Dabar-werk op campings heb ik gemerkt dat je zelf ook groeit in je relatie met God wanneer je evangelisatiewerk doet. En er zijn nog zoveel mensen die nooit van God gehoord hebben, ik wil gewoon dat het Evangelie verder verspreid wordt.'

Anna Laura is opgegroeid in een gezin waar altijd aandacht was voor zendingswerk. 'Van jongsaf aan wilde ik al wel iets in de zending gaan doen, maar in mijn gedachten was dat pas later als ik wat ouder zou zijn en een gezin zou hebben. Ik ben nu single en had er nog niet echt op gerekend, maar ik stond er wel open voor.'

Op zoek naar werk

Na een afgeronde studie communicatie aan de Christelijke Hogeschool Ede, vertrok Anna Laura in 2019 naar Engeland, waar ze tien maanden als au pair werkte. Met deze ervaring kwam een droom uit, maar achteraf is het ook een goede voorbereiding op de nieuwe buitenlandplannen. 'Ik zie nu dat God me die droom al heeft gegeven.'

Het viel Anna Laura niet mee om een baan te vinden toen ze terugkwam. 'Er was best een redelijke vraag naar mensen zoals ik, maar er was ook een grote groep sollicitanten. Toen ik na weer een sollicitatiegesprek terugfietste naar huis heb ik het uitgeroepen naar God. En het was alsof iets in me zei: "Zet een bericht op sociale media dat je werk zoekt en wat je kunt". Dat heb ik gedaan en twee dagen later kreeg ik een berichtje terug van Samuël Bekx van TWR!'

Het balletje begon te rollen en anderhalf jaar later is het bijna zover dat Anna Laura daadwerkelijk gaat. In tussentijd is ze druk bezig geweest om een achterban op te zetten, omdat ze voor dit werk helemaal van giften afhankelijk is. 'Daar zag ik best wel tegenop. Vooraf dacht ik: als ik dit mag overslaan, graag. Maar het hoort erbij en het is ook een bijzondere tijd geweest. Omdat ik nog niet meteen naar Bratislava kon gaan, zocht ik werk voor de tussenperiode. Dat vond ik nu snel.' Haar nieuwe baan als social media manager en marketeer bracht haar niet aan het twijfelen om voor TWR te gaan werken. 'Dit werk was echt voor tussendoor. Er wacht een nieuwe uitdaging op me in Bratislava en daar kijk ik naar uit.'

Mart en Loes Heij op Bonaire

Mart en Loes Heij werken voor TWR op Bonaire. Op dit eiland staan vier enorme zendmasten die christelijke programma's uitzenden naar het Caribisch gebied en landen in Zuid-Amerika. Mart is samen met een technisch team verantwoordelijk voor het verhelpen van acute storingen en het preventieve onderhoud van de masten, de gebouwen en het materieel. Wat motiveert hen om dit werk te doen? 'Allereerst een vers uit Mattheüs 22, waarin we worden opgeroepen om God lief te hebben boven alles en onze naaste als onszelf. Wij hebben ervaren dat God ons heeft geroepen om Hem, met onze ervaring en kennis, te mogen dienen in Zijn koninkrijk. Dat we dit zouden gaan doen bij TWR op Bonaire hadden we zelf niet kunnen bedenken. We mogen een schakel zijn in het werk dat hier achter de schermen gebeurt, zodat elke dag de blijde boodschap van Gods vergevende liefde uitgezonden kan worden in de wijde omtrek van het eiland.'



Bidders nodig
Zendingswerk kan niet zonder trouwe bidders. Helpt u mee met het werk door te bidden voor Anna Laura in Bratislava en voor Mart en Loes op Bonaire?

Saleh, Jemen

'Ik luister naar jullie programma en volg jullie op de sociale media. Wat jullie zeggen en posten is zoos vreemd voor mij, maar het maakt me alert en ik wil meer weten: over de Bijbel, Jezus en God, over jullie aanbiddingsstijl. Kan ik christen worden? En waarom geloven christenen niet in Mohammed? Ik stel veel vragen, maar ik ben zo enthousiast om de antwoorden te weten.'

Nadat nazorg Saleh antwoorden op zijn vragen had gestuurd, antwoordde hij:

'Hoe anders en hoe nieuw is het wat jullie zeggen. Ik wil uitzoeken waarom ik zo enthousiast ben over Jezus en het christelijk geloof. Beschouw me als een student die zijn leraar bevraagt, heb alsjeblieft geduld met mijn lange vragen. Want ik heb altijd de waarheid gezocht, die duidelijk niet in mijn religie te vinden is, en ik ervaar dat jullie geloof aansluit bij wat er leeft in mijn hoofd en hart.'



Trouwe achterban

TWR kent een trouwe achterban van particulieren, kerken en ondernemers. We vroegen twee ondernemers waarom zij het werk van TWR steunen: Dirk Jan Pheifer van Everlake en Hendri Snetselaar van Snetselaar Constructieve Ingenieurs.



Dirk Jan Pheifer

'Het is belangrijk dat we over Jezus vertellen op een manier die dicht bij onszelf ligt. TWR doet dat heel mooi: ze faciliteren in apparatuur, kennis en financiële middelen, en ze werken met lokale mensen om de boodschap van Hoop te verkondigen.'

Als bedrijf steunen we graag projecten die wat minder tot de verbeelding spreken, bijvoorbeeld internetradio in België. TWR had moeite om voldoende sponsors te vinden, maar ik vond juist dat dit project goed bij ons paste. Bovendien verkopen we veel in België, dus we hebben een binding met het land.'

37 jaar | getrouwd | 3 kinderen
Bedrijf: Everlake eCommerce
www.everlake.eu



Hendri Snetselaar

'Toen ik veertig was, besepte ik sterk dat ik later niet wilde eindigen met een succesvol bedrijf, zonder dat ik iets voor Gods Koninkrijk had gedaan. Vanaf dat moment ben ik meer tijd voor God gaan vrijmaken. Ik zie evangelisatie als een taak die ik heel ontspannen mag doen: ik hoef alleen maar over Jezus te vertellen.'

Als straatevangelist ga ik in heel Nederland gesprekken met voorbijgangers aan, want mijn hart gaat uit naar mensen die nog niet bereikt zijn, naar mensen die geen Bijbel hebben, of die hem niet lezen. Ik steun TWR omdat zij onbereikten bereiken op plekken waar anderen niet gemakkelijk kunnen komen!'

55 jaar | getrouwd | 4 kinderen
Bedrijf: Snetselaar Constructieve Ingenieurs
www.snetselaar.nl

De relaties met onze achterban zijn waardevol!

'Ik geniet van de relaties met onze achterban. Het maakt niet uit of iemand een grote of kleine donateur is. Wat mij opvalt is dat iedere bidder of donateur een enorme betrokkenheid voelt met TWR en een warm hart heeft voor de verkondiging van het Evangelie via media. Met name in onbereikte gebieden.'

De kern van ons werk bestaat uit het aangaan van relaties met particuliere en zakelijke donateurs, stichtingen en kerken. Het gaat om discipelschap; met de middelen en talenten die wij hebben gekregen trekken wij samen op om gehoor te geven aan Jezus' opdracht het Goede Nieuws wereldwijd bekend te maken.

Ook dicht bij huis ervaren wij de krachtige steun van onze donateurs, zoals bij Missie & Media. Het belevingscentrum werd voornamelijk met de hulp van ondernemers gerealiseerd en nu is het een plek waar kerken, scholen, gezinnen en ondernemers het werk van TWR kunnen beleven.'

Sibold Buiten,
manager Relatiebeheer
& Communicatie bij TWR



Wilt u contact met ons?
Mail naar relatiebeheer@twr.nl

Missionair multitasken

TWR Farsi heeft een nieuwe website: www.persianworldradio.com. Deze website in het Perzisch bereikt Iraniërs, Afghanen en Tadzjeken.

Als luisteraars reageren op de langlopende series of op nieuw luistermateriaal komen ze in contact met een ervaren nazorgteam. Maar TWR had toch al een bediening in het Perzisch? Wat is de achtergrond van deze nieuwe site? Er zijn vele wegen die naar de onbereikte naaste kunnen leiden en voor Iran probeert TWR al die wegen te bewandelen. Niet alleen omdat mensen zich bewegen op verschillende platforms maar ook omdat tegenstanders van het Goede Nieuws moeilijk alle kanalen in een klap kunnen neerhalen.

Naast de uitzendingen door de ether, die TWR wil gaan versterken met een nieuwe zendmast ter vervanging van de verouderde, en Perzische internetradio die gemaakt wordt door Iraniërs in Canada, heeft TWR nu deze nieuwe website. Missionair multitasken dus!



Hoeveel mensen spreken Perzisch? Meer dan 100 miljoen!

Afghanistan heeft ons gebed nodig

Al jaren zendt TWR programma's uit naar Afghanistan, de nieuwe nummer 1 op de Ranglijst Christenvervolging van Open Doors. Om veiligheidsredenen zit het TWR-team niet in het land zelf. Maar de medewerkers horen wel wat er zich zoal in Afghanistan afspeelt. Hun hart bloedt als ze de verhalen over hun volk horen.

De uitzendingen van TWR worden erg gewaardeerd en de afgelopen maanden waren het vooral de christenen die er door bemoedigd werden. Want christenen zitten er nog steeds. Hun reactie? 'Ik ben klaar om voor Jezus te sterven.' En: 'We wachten om te worden afgeslacht.' De taliban gaat langs de deuren en als ontdekt wordt dat je christen bent,

dan word je gedood. Er is een voortdurende angst om verraden te worden. In sommige delen van het land is een brief verspreid waarin staat dat meisjes en jonge weduwen zich moeten melden. De situatie is schrijnend.

Het team ontvangt ook veel reacties van mensen die vragen of ze uit het land gehaald kunnen worden. Dat geeft hen een machteloos gevoel, maar er zijn ook bemoedigende berichten: 'Ik ben verhuisd nadat er in mijn kamer was ingebroken. Maar ik heb geen plannen om Afghanistan te verlaten. In het Westen zijn er veel mensen die over Jezus kunnen vertellen, maar hier zijn er maar weinig. Ik wil hier blijven en God dienen.'

De reis van de onbereikte

EEN VOORBEELD: RUSLAND

"Sorry voor onze late reactie. We proberen zo goed mogelijk te overleven in de 'nieuwe realiteit'. Ik meen het. We lopen veiligheidsrisico's als jullie met naam en toenaam over ons publiceren."

Dit schreef een collega in Rusland ons, reagerend op onze vragen voor dit artikel. Want we hadden het team gevraagd om voorbeelden te geven van de 'reis' die een niet-gelovige Rus maakt via het zendingswerk, van onbereikt naar bereikt met het Evangelie.

Anoniem

Maar het Russische team heeft te maken met een nieuwe realiteit en mag niet in direct verband worden gebracht met een organisatie in het westen, zoals TWR Nederland. Dat zou grote negatieve gevolgen kunnen hebben. Dus nu weet je meteen waarom er in dit artikel geen echte namen worden genoemd en we vaag blijven over locaties. Anonimiseren zijn we gewend te doen als we vertellen over het werk van TWR in de moslimwereld. Maar voor Rusland was dat niet nodig, tenminste niet sinds de val van de Sovjet-Unie. Tot 2022 dus.

Russen moeten Christus leren kennen

Betekent dit dat de Russische collega's zich hebben teruggetrokken in hun schulp? Zeker niet. Ze volhardden. Ze maken nieuwe audio, blijven uitzenden op stations waar seculiere jongeren naar luisteren, beantwoorden chat-berichten. Speciaal voor dit magazine leggen ze uit hoe ze te werk gaan om van een onbereikte Rus een bereikte Rus te maken. Want alle Russen moeten Jezus Christus leren kennen - aan die realiteit is niets veranderd.

Olga en Almas

Hoe ziet de reis eruit die mensen maken als ze op zoek gaan naar God? Twee voorbeelden zoals we ze bij TWR binnenkrijgen.



OLGA
uit Siberië
Agnost

Olga luistert naar haar favoriete seculiere **FM-station** en hoort...

...een superkort laagdrempelig **item over een Bijbeltekst** vanuit het perspectief van een jongere.

Olga is nieuwsgierig en wil meer weten. Ze vraagt haar oma om haar Bijbel en leest erin. Met een **hoofd vol vraagtekens** surft ze online naar...

...websites en sociale media met **Bijbelstudies voor** Russische gelovigen.

Olga ergert zich eraan maar **het laat haar ook niet los**. Ze plaatst haar eerste berichtje via de sociale media.

Olga blijft voorzichtig en sceptisch. Maar gaandeweg luistert ze de Bijbelstudies helemaal uit tot het eind.

Dan schrijft ze: *'Ik ga niet naar de kerk, ik geloof niet in God. Eerst vond ik jullie christelijke programma's onverteerbaar maar inmiddels wacht ik tot ze erop komen. Ik moet toegeven dat ze een positief effect op me hebben. Ik denk na over geloof, hoop, over mijn familie, de zin van het leven. Goed bezig, jullie!'*

NAZORG

Almas, Olga en vele tienduizenden andere Russen per jaar krijgen een luisterend oor en de nazorg-medewerkers helpen hen met Gods leiding verder op hun zoektocht naar God.



ALMAS
uit Tatarstan
Niet-praktiserend moslim

Almas draait aan de knop van zijn **FM-autoradio** en blijft hangen bij...

Al luisterend komen de frustraties die Almas heeft over zijn gezinsleven naar de voorgrond. Hij hoort dat dit programma **ook op de sociale media zit** en surft op zijn telefoon naar...

Almas **zoekt contact via de sociale media**. Hij deelt zijn zorgen over zijn gezin dat uit elkaar aan het vallen is. Hij ziet geen hoop.

'De nazorgmedewerker bood aan om voor mij en mijn gezin te bidden. Ik vond dat goed. In de periode daarna zag ik onze familierelaties verbeteren. Ik heb toen weer contact gezocht met de medewerker en heel erg bedankt voor de gebeden.'

Het nazorgteam brengt Almas in contact met christenen in zijn omgeving die ook uit de islam afkomstig zijn. Vriendschappen ontstaan, er is praktische hulp en bij Almas groeit het besef dat hij en zijn gezin Jezus nodig hebben.

... een uitzending over huwelijksleven en opvoeding met **Bijbelse waarden**, in het Russische accent dat in de regio gesproken wordt.

...sociale media speciaal voor **moslims in Rusland**, met een aanbod over gezinsleven, vrouwenprogramma's, eerste kennismaking met de Bijbel, etc.



'Ik woon in Gujarat in het westen van India, samen met mijn ouders, broer en zus. Ik heb een niet-christelijke achtergrond, maar nu ben ik een dienaar van God. Toen ik in klas 4 zat, hoorde ik het Woord van God voor het eerst via het TWR-radioprogramma *Mukti Ke Goat*, dat uit het huis van onze burens klonk. Regelmatig ging ik bij hen meeluisteren. De boodschap raakte mijn leven en mijn geloof veranderde. Ik geloof nu in Jezus als mijn persoonlijke Verlosser. Toen mijn familie er achterkwam dat ik van geloof was veranderd, wierpen ze me het huis uit. Ik vertrok naar een naburige staat, waar een goede man me hielp en me een schuur gaf om in te wonen. Hij gaf me ook wat werk te doen. Daar heb ik enkele jaren doorgebracht. Ik had een radio en daarmee luisterde ik regelmatig naar het Woord van God. Ondertussen bad ik voor mijn familie en vrienden. Mijn verlangen was dat ook hun leven zou veranderen. Drie jaar later keerde ik terug naar huis en ik merkte dat er een grote verandering in mijn familie had plaatsgevonden. Ze accepteerden me en lieten me mijn geloof volgen. Langzaam maar zeker kwamen zij ook tot geloof. Vandaag de dag zijn we allemaal gelovigen in Christus. Samen loven we God en delen we Zijn Woord met de mensen in ons dorp.'

Kashi Ram Vasava, India

beeld: iStock

TWR
bron van hoop

Een nalatenschap met eeuwigheidswaarde

Wat wilt u dat er met uw geld gebeurt als u er niet meer bent? Laat u het na aan familie of vrienden, of aan een organisatie zoals TWR?

Drie miljard mensen hebben nog nooit het Evangelie gehoord. TWR brengt het Evangelie van Jezus Christus in 190 landen en ruim 300 verschillende talen. TWR-programma's bereiken mensen in gesloten landen, in slecht toegankelijke gebieden en mensen die analfabeet en/of digibeet zijn. Uw nalatenschap kan het verschil maken in het leven van mensen. Een verschil met eeuwigheidswaarde.

Wanneer er geen testament is, gaat de erfenis naar de directe familie. Maar als u (een deel van) uw nalatenschap wilt schenken aan een goed doel zoals TWR, dan kan dat ook. Op die manier helpt u om het Evangelie via de media te blijven doorgeven, zoals aan **Indira in Nepal**. Voor haar en de mensen in haar directe omgeving is uw nalatenschap een erfenis met eeuwigheidswaarde!

Belastingvrij

Omdat TWR als goed doel erkend is, hoeft TWR geen successierecht (erfbelasting) te betalen. Uw erfdeel of legaat wordt dus volledig aan de wereldwijde verkondiging van het Evangelie besteed.

Vragen

We kunnen ons goed voorstellen dat u vragen over dit onderwerp heeft. U kunt voor meer informatie contact opnemen met **Sibold Buiten: 0342-478432** of via info@twr.nl.

Het leven van Indira*

'Ik ben achter in de zestig en heb een dochter en een kleinzoon. Ik leerde Jezus pas op latere leeftijd kennen en nu luister ik elke dag naar jullie uitzendingen. Mijn hele jeugd bracht ik door in de tradities van een ander geloof en ik heb mijn kinderen opgevoed volgens de rituelen van die religie. Vandaag de dag echter wil ik een ander getuigenis met mijn kinderen delen, namelijk dat ik gered ben en geborgen ben in Christus. Mijn geloofsreis is geweldig en de programma's die jullie uitzenden helpen me te groeien in het geloof. Als ik nog vragen heb, dan kan ik terecht bij mijn voorganger of een van de kerkleiders. Nu ik alles heb wat ik nodig heb in mijn leven, geloof ik dat het nodig is om naar Gods huis te gaan. Zolang God mij het leven geeft, zal ik het Evangelie verkondigen en mijn getuigenis delen met anderen en hen aanmoedigen naar jullie programma's te luisteren. Hartelijk dank voor alles wat jullie doen!'

* Niet haar echte naam



beeld: iStock



Missie & Media kinderpagina

Hallo! Ik ben Joek van TWR. Speciaal voor kinderen leg ik uit wat TWR doet. Lees maar mee!



Brief uit Oekraïne

Hallo! Ik luister graag naar de programma's van TWR. Zo krijg ik de kans om meer te leren over het Woord van God. De makers van het programma werken zo hard en het is fijn om naar verschillende programma's te kunnen luisteren. Ik zou graag wat geld geven aan dit belangrijke werk, maar helaas hebben wij geen geld. Ik wens jullie heel veel zegen van God. God houdt van jullie!

Groetjes, Lilia (13 jaar)

Weetje

Onbereikt

"Bestemming bereikt", zegt de navigatie als je op de plaats bent waar je wilt zijn. Je hebt je doel gehaald. Zo is het ook bij het vertellen over Jezus. Veel mensen hebben al van Hem gehoord. Maar er zijn ook nog volken op deze wereld die onbereikt zijn. Zij kennen Jezus niet, want ze hebben het Evangelie nog niet gehoord. Omdat nog niemand naar hen toe is gegaan bijvoorbeeld. Zulke mensen wil TWR graag bereiken.

Kleur en win!

Kies een mooie kleurplaat van Joek uit op onze site en kleur hem mooi in. Lever je kleurplaat in bij Missie & Media en wie weet win jij een leuke prijs! twr.nl/kleurplaten



Speurtocht

Wil je meer weten over TWR? Kom dan naar Barneveld en bezoek Missie & Media! Ga je samen met mij mee op speurtocht?



1 Joek leest dat meer dan 3 miljard mensen nog nooit van de Heere Jezus hebben gehoord! Daar wil Joek wat aan doen!



2 Ik ga op reis om de mensen over de Heere Jezus te vertellen. Ga je ook mee naar Nepal?



3 Oef, het is nog niet zo makkelijk om er te komen. Veel mensen wonen in erg afgelegen gebieden!



4 Huh? Deze meneer luistert een programma van TWR! Ik hoef hem niet over Jezus te vertellen.

Kinderpodcast:

Op avontuur in de Bijbel

Heb jij je wel eens afgevraagd hoe het is om in de tijd van de Bijbel te leven? Om profeten, koningen en de mensen die God volgden te ontmoeten? Om onder de palmbomen bij de zee te zitten en te eten met de mensen die met eigen ogen hebben gezien welke wonderen God deed? En wist je dat Hij voor die wonderen zelfs jongens en meisjes gebruikte die in Hem geloofden. Ga je mee op avontuur in de Bijbel? Er is een nieuwe podcast, speciaal voor kinderen. In deze podcast kun je luisteren naar avontuurlijke verhalen uit de Bijbel. Wil je ook luisteren? Ga dan naar twr.nl/bijbelverhalen.



Puzzel

TWR staat soms voor echte uitdagingen, zoals het Evangelie brengen bij mensen die nog nooit van de Heere Jezus gehoord hebben. Houd jij ook van een uitdaging? Los dan snel de puzzel op. De puzzel bestaat uit twee delen.

1. Los eerst de onderstaande sommen op.

- | | | |
|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| 40-27 = <input type="text"/> → m | 10+8 = <input type="text"/> → r | 100-85 = <input type="text"/> → o |
| 38-37 = <input type="text"/> → a | 75-70 = <input type="text"/> → e | 4+4 = <input type="text"/> → h |
| 8+4 = <input type="text"/> → l | 11+11 = <input type="text"/> → v | 30-21 = <input type="text"/> → i |
| 60-58 = <input type="text"/> → b | 14+9 = <input type="text"/> → w | 11+8 = <input type="text"/> → s |
| 50-46 = <input type="text"/> → d | 20-13 = <input type="text"/> → g | 33-22 = <input type="text"/> → k |
| | 7+7 = <input type="text"/> → n | 90-70 = <input type="text"/> → t |

2. Goed zo! Nu weet je welk cijfer bij welke letter hoort. Schrijf de juiste letters in de vakjes hieronder op en lees voor welke uitdaging TWR staat.

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>			
20	23	18	23	9	12	7	18	1	1	7	13	5	14	19	5	14		
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>			
2	5	18	5	9	11	5	14	4	9	5	14	15	7	14	15	15	9	20
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
22	1	14	7	15	4	7	5	8	15	15	18	4	8	5	2	2	5	14

Is het jou gelukt om de puzzel op te lossen? Stuur je antwoord naar joek@twr.nl en maak kans op een enorme XXL-kleurplaat!





Luister mee!

Voor **Nederland** en **Vlaanderen** heeft TWR een app ontwikkeld. Hiermee kunt u **24/7** luisteren naar de **streams van TWR** en krijgt u toegang tot onze unieke collectie van meer dan **5000 podcasts**. TWR heeft een enorme database met oud en nieuw luistermateriaal. **Bijbelstudies** en boeiende **geloofsgesprekken** voor persoonlijke studie, Bijbelkring en vereniging.

Download direct de app!

Met de TWR-app heeft u al deze mooie podcasts voortaan binnen handbereik!

Laat het Evangelie overal horen!

Scan me

Get it on Google Play

Download on the App Store

Het Goede Nieuws voor **migranten** en **vluchtelingen**

Regelmatig verschijnen er berichten in het nieuws dat er wereldwijd nog nooit zo veel vluchtelingen waren als in deze tijd. Vooral door armoede, hongersnood en geweld besluiten mensen te vertrekken uit hun vertrouwde omgeving en elders te gaan wonen. Soms buiten hun eigen land en soms zelfs buiten hun eigen werelddeel. Zo komt het dat ook veel mensen die in hun eigen land onbereikbaar zijn, nu naar Europa of zelfs naar Nederland komen.

TWR Nederland & België wil onbereikte mensen bereiken met het Evangelie, ook in eigen land. Vandaar dat we al

enige tijd naar wegen zoeken om via audioproducties het Evangelie ook bij deze mensen te brengen. Via onze website maken we mensen die contact hebben met migranten er op attent dat ze het Evangelie kunnen delen door middel van onze audioproducties. Die informatie is te vinden op twr.nl/migranten.

Het is ons voornemen meer te gaan investeren in de Evangelieverkondiging aan migranten. We kijken naar mogelijkheden om podcasts te ontwikkelen speciaal voor deze doelgroep. Samen met TWR-partners in andere Europese landen willen we hiervoor een platform ontwikkelen. Wat zou het mooi zijn als deze mensen door hun reis naar Europa Jezus Christus leren kennen.

Luister naar TWR in Nederland en België

Bent u al bekend met de radioprogramma's van TWR in Nederland en België? Ontdek in onderstaand overzicht de verschillende programma's die TWR uitzendt. En bekijk wanneer en via welk kanaal deze programma's te beluisteren zijn.

TWR - NEDERLAND

24/7 internetstream + podcasts
twr.nl | TWR-app



- **De Bijbel Door**
Maandag t/m vrijdag van 6:30 tot 7:00 uur
Maandag t/m vrijdag van 19:30 tot 20:00 uur
- **Volg Mij**
Maandag t/m vrijdag van 11:45 tot 12:00 uur
Maandag t/m vrijdag van 17:45 tot 18:00 uur
- **Op weg met de Bijbel**
Maandag t/m vrijdag van 14:00 tot 14:30 uur
Maandag t/m vrijdag van 22:00 tot 22:30 uur

Verder kunt u via onze stream op wisselende tijdstippen en via onze audiotheek 'on demand' luisteren naar programma's als:
Corrie ten Boom | Leven met God | Luisterverhalen | Wie je bent in Christus | Pastorale cursus met Aad van de Sande | Visje | en nog veel meer...

WILD FM HITRADIO

FM Noord-Holland + Flevoland
DAB+ Randstad | 24/7 internetstream
wildfm.nl



- **De Bijbel Door**
Maandag t/m vrijdag van 5:30 tot 6:00 uur
- **Wild Faith**
Woensdag van 20:00 tot 22:00 uur

GROOT NIEUWS RADIO

24/7 internetstream + DAB+
grootnieuwsradio.nl



- **Op weg met de Bijbel**
Maandag t/m vrijdag van 05:25 tot 06:00 uur
Maandag t/m vrijdag van 22:00 tot 22:30 uur
- **TWR-bijdrage aan ochtendprogramma Brandstof**
Eens per maand

TWR - BELGIË

24/7 internetstream + podcasts
twr.be | TWR-app



- **Door de Bijbel**
Maandag t/m vrijdag van 7:00 tot 7:30 uur
Maandag t/m vrijdag van 19:00 tot 19:30 uur
- **Doordenkers**
Elke 2^e dinsdag v.d. maand van 9:00 tot 10:00 uur
- **Sta op en Schitter**
Maandag van 9:00 tot 9:30 uur

Of luister naar de stream en podcasts voor programma's als:
Melk & Honing | Beeldspraak | Op zoek naar Livingstone

CHRISTELIJKE OMROEP

24/7 internetstream
christelijkeomroep.nl



- **De Bijbel Door**
Maandag t/m vrijdag van 7:00 tot 7:30 uur
- **Volg Mij**
Maandag t/m vrijdag van 21:30 tot 21:45 uur
- **Pastorale cursus - Aad van de Sande**
Zaterdag van 21:30 tot 21:45 uur

REFORMATORISCHE OMROEP

24/7 internetstream
reformatorischeomroep.nl



De Bron
Donderdag om 21:30 uur

LOKAAL GELDERLAND

Internetstream
lokaalgelderland.nl



De Bijbel Door
Maandag t/m vrijdag van 23:30 tot 0:00 uur



Voor
de kids:
Zoek met
Joek!



Kom naar *Missie & Media* in Barneveld en maak een onvergetelijke ontdekkingsreis!

- ✓ Speel de interactieve games
- ✓ Ga op de foto in Azië
- ✓ Beleef radiouitzendingen met VR-bril
- ✓ Ga op reis naar Noord-Korea

Reserveer tickets op
twr.nl/missie-media



Boek je tickets!



Laat het Evangelie overal horen!