

Laat heel de wereld het horen!



Vertel het aan alle mensen!

De Samaritaanse vrouw **ging snel op pad** naar de stad om iedereen te vertellen over de Heere Jezus. Ook TWR wil graag over de hele wereld vertellen over Jezus. Ga jij ook op pad? Je hoeft niet ver weg.

Opdracht 1

Los de volgende sommen op. Elke uitkomst heeft een eigen kleur.

$20 : 10 = \square = \text{yellow}$	$100 - 99 = \square = \text{red}$	$120 - 115 = \square = \text{orange}$
$90 - 87 = \square = \text{brown}$	$30 : 5 = \square = \text{blue}$	$16 : 4 = \square = \text{green}$

Wat zie je?

Wat heeft dit met het verhaal te maken?
.....



Radiopuzzel

Opdracht 2

Philip kan van losse onderdelen een radio maken.
 Dat is soms een hele puzzel. Help je mee?
 Alle losse onderdelen moeten op de goede plaats in de radio.
 Van elk onderdeel staat er al een letter.
 Wat lees je dan?



R	G	T		R	A	.	H	I	J	P	H	I		G	O	E	E	N
D	I	E	T	E	R	N	A	A		V	O	O	R	E	N	U	I	S
L	E	N	N	O		J	E		N	O		M	A		A	L	E	
D	I	O	E	D		K	A	L	I	P	H	I	J		Z	O		
E	N		.	V	A	R	V	R	Z		N	L	I	J	N			
V	E	R	A	K	T	Z	Z	S	N	D	E	E	R	H	R	D	E	

Uitkomst puzzel:

.....

.....

.....

.....



Een schaap dat praat

Philip zorgt voor zijn geiten. Hier zie je geen geit in Joeks armen, maar een lief schaapje. Dit is een heel bijzonder schaap. Je kunt ermee knuffelen. Als je in zijn snuitje knijpt, gaat hij praten. Dan hoor je een verhaal over God. Kinderen die iets heel ergs hebben meegemaakt krijgen dit schaapje. Ze horen over God en de Bijbel.

Laat heel de wereld het horen!



Nederland

2
3
6

De programma's van TWR zijn in heel veel landen te horen!

Ik zie de hele wereld.
Die is groot!
Ons land is maar klein.
Zie jij Nederland?
Het is rood gekleurd op de kaart.
Kenia is oranje gekleurd.
Kun jij het vinden?

Iran

4
3
2

Kenia

5
2
4





Opdracht 3

Ieder land heeft zijn eigen vlag.
Die van Nederland ken je wel.
Geef jij hem de juiste kleuren?
Met behulp van de cijfers kun je
elke vlag de goede kleuren geven.

Op reis met Joek

Je hebt gekeken naar de lesvideo *Luisteren naar programma's van TWR*. Er zijn verschillende manieren waarop mensen kunnen luisteren naar de programma's. Ontdek hoe de volgende mensen luisteren.

Opdracht 5

Deze puzzel heet een logikwis. Met behulp van de aanwijzingen vul je het schema in en ontdek je de oplossing.

		Waar ze luisteren			Apparaat		
		Thuis	Onderweg	Verborgen plekje	Radio	Internet	Audiospeler
Naam	Maya						
	Victor						
	Layla						
Apparaat	Radio						
	Internet						
	Audiospeler						

Aanwijzingen

1. Victor luistert thuis naar een radio.
2. Degene die op een verborgen plek luistert, gebruikt daarvoor een audiospeler.
3. Maya heeft geen internet.

Weet jij wie er onderweg luistert?



Opdracht 6

In de video hoorde je over massamedia. Dat bestaat eigenlijk uit twee woorden:

Massa = Media =

Wat is dan massamedia?

Wat doe jij?

De presentator in het programma van TWR vertelt over Jezus. De programma's zijn over de hele wereld te horen. Misschien ga jij wel naar de kerk en hoor je daar de dominee preken uit de Bijbel. Wie mogen er nu eigenlijk over Jezus vertellen?

Opdracht 7

Los de sommen op, kleur de antwoorden in het doolhof en je komt bij het goede antwoord!

$100 - 20 =$	<input type="text"/>	$70 - 30 =$	<input type="text"/>	$150 - 40 =$	<input type="text"/>	$200 - 15 =$	<input type="text"/>
$5 \times 5 =$	<input type="text"/>	$3 \times 4 =$	<input type="text"/>	$5 \times 6 =$	<input type="text"/>	$4 \times 8 =$	<input type="text"/>
$130 + 40 =$	<input type="text"/>	$110 + 90 =$	<input type="text"/>	$300 + 80 =$	<input type="text"/>	$75 + 25 =$	<input type="text"/>
$50 : 5 =$	<input type="text"/>	$70 : 10 =$	<input type="text"/>	$36 : 6 =$	<input type="text"/>		

Alleen mensen van TWR mogen over Jezus vertellen.

Alleen zendingen en dominees mogen over Jezus vertellen.

80	67	15	11	800	20	99	1
25	170	50	9	180	14	19	140
18	10	40	12	61	151	33	5
174	56	117	200	7	74	385	100
100	550	76	93	110	30	45	90
95	17	163	47	81	380	397	8
130	468	2	32	185	6	188	22
60	195	16	100	120	13	4	70

Iedereen mag over Jezus vertellen, ook jij!



Getuigenis

Mijn ouders hebben me niet gelovig opgevoed. Toen ik een jaar of 15 was lag ik op mijn bed in mijn slaapkamer en luisterde naar muziek op mijn wekkerradio. Af en toe draaide ik aan de knop op zoek naar een andere zender. Zo kwam ik op een zender waar een TWR-programma uitgezonden werd. Ik bleef luisteren en dit raakte me zo dat ik dacht: hier wil ik meer van weten! Ik ben op zoek gegaan naar een kerk in de buurt waar ik woonde en zo ben ik tot geloof gekomen.

Nathan (uit Nederland, 45 jaar, niet zijn echte naam)