

April 2024

**TWR**  
bron van hoop

# Missie & Media Magazine



Laat het Evangelie overal horen!

Themanummer:  
**TWR**  
**Digitaal**

**30.000 online**  
Roma-luisteraars  
per maand

**Ethiopia:**  
één radio-uitzending,  
talloze mogelijkheden

4

**ROMA**

Onverwacht groot bereik: 30.000 online Roma-luisteraars per maand

6

**Mijn verhaal**

Het verhaal van Akpawu

7

**EUROPA**

SUNDAY - Nieuwe app voor Iraniërs en Afghanen in jouw omgeving

8

**CENTRAAL-AZIË**

Duimpje, hartje, gevouwen handen

10

**ETHIOPIË**

Eén radio-uitzending biedt talloze mogelijkheden

12

**Missie & Media**

'Heel mooi! Leuke spellen en veel geleerd over zending'

14

**Gebedskalender**

Bid en dank mee

16

**ARABISCHE WERELD**

Gered via internet

18

**Werken bij TWR**

Anna Laura Visser werkt als zendingswerker voor TWR

20

**AFGHANISTAN**

Deel het Verhaal met Afghaanse kinderen

22

**Mijn verhaal**

'Nog nooit kwamen zoveel Somaliërs tot geloof'

23

**TWR en kerken**

Samen bouwen aan de wereldwijde kerk

24

**Missie & Media**

Kinderpagina

26

**Radiogids**

Luister naar TWR in Nederland en Vlaanderen

**KORT NIEUWS OP DE VOLGENDE PAGINA'S**

9 | 11 | 19 | 21 | 23

**Colofon**

TWR laat wereldwijd het Evangelie van Jezus Christus horen via de media, waaronder radio. Het doel is de kerken te helpen bij het vervullen van Christus' opdracht alle volken tot zijn discipelen te maken. Voor een aanzienlijk deel van de wereldbevolking zijn de uitzendingen van TWR een unieke mogelijkheid om naar het Woord van God te luisteren. TWR zendt niet alleen eigen programma's uit, maar ook die van protestants christelijke organisaties en kerken. TWR is een onafhankelijke, internationale zendings- & mediaorganisatie.

**Raad van Toezicht**

- J. van 't Spijker, Hoogeveen, voorzitter
- A.M. Rietveld, Harderwijk, secretaris
- E. Renger, Veenendaal, lid
- J.O.C. de Vriese, Heverlee (België), lid
- M. Dekens-Buiten, Ede, lid

**Directeur**

H. Smits

**Nalatenschap**

U kunt TWR in uw nalatenschap opnemen door gebruik te maken van de statutaire naam: *TWR Nederland en België* te Barneveld. Wilt u persoonlijk advies of heeft u bepaalde wensen? Neem dan contact met ons op, we helpen u graag verder.

Missie & Media Magazine is gedrukt op FSC papier. TWR wil hiermee bijdragen aan een beter milieu. Dit is een gratis uitgave van TWR, die jaarlijks verschijnt in een oplage van 25.000 exemplaren.

ISSN 0921-6677

Missie & Media Magazine is ook beschikbaar in grootletter en braille. Bel **0341 - 565 477** om dit gratis aan te vragen bij de Christelijke Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden.

**TWR Nederland & België**

Stationsweg 6  
Postbus 371, 3770 AJ Barneveld  
0342 - 478 432, info@twr.nl, twr.nl

KvK 41188526 te Amersfoort  
IBAN NL75 INGB 0000 7723 42  
Postrekening voor België  
IBAN BE18 0001 5071 5465



**Teksten**

TWR, Lisette van de Heg, Christien Smits en Erika de Jager

**Foto's**

TWR, iStock, Unsplash, Flickr en RCreations. *In verband met veiligheid zijn de personen op de foto niet altijd de personen uit het verhaal.*

**Ontwerp en opmaak**

Spankracht Ontwerpers

**Druk**

Torendruk

**Niet mijn stijl**

Voor mijn dagelijkse werk denk ik regelmatig na of kunstmatige intelligentie (AI) ingezet zou kunnen worden. En toen aan mij gevraagd werd een voorwoord te schrijven heb ik daar ChatGPT opdracht voor gegeven. Ik kreeg een prachtig voorwoord, maar mijn stijl was het duidelijk niet – hoewel dat wel de opdracht was. De volgende zin zou ik bijvoorbeeld nooit zelf bedenken. "In een tijd waarin bits en bytes de lucht doordringen en onze gedachten binnendringen via schermen van allerlei formaten, kunnen we niet anders dan ons afvragen: hoe kunnen we deze digitale dimensie benutten om het Evangelie te verspreiden?"

Het is een illustratie bij de afwegingen die de toepassing van digitale techniek en in het bijzonder AI met zich meebrengt. Enerzijds geeft het ongekende mogelijkheden om bijvoorbeeld snel materiaal te vertalen of zelfs te ontwikkelen. Vragen van luisteraars kunnen in eerste instantie door chatbots worden beantwoord. Voor moeilijker vragen krijg je alsnog contact met onze nazorgmedewerker. Geweldig toch dat na de uitvinding van de boekdrukkunst en internet nu ook kunstmatige intelligentie kan worden ingezet bij de verbreiding van het Evangelie?

Anderzijds zijn er veel vragen. Hoe garandeer je dat de inhoud van onze programma's bij gebruik van AI nog in lijn is met de Bijbel? Dat chatbots niet de verkeerde antwoorden geven? Werkt de Heilige Geest wel door middel van kunstmatige intelligentie? Wat gebeurt met AI in handen van antichristelijke machten?

Bezinning is nodig, zoveel is wel duidelijk. Radicale keuzes maken. Net als bij mijn voorwoord, waaruit ik alleen een enkele zin als illustratie heb gebruikt. Gebed om de Heilige Geest is essentieel bij al het werk dat we doen in Gods Koninkrijk. En om "zintuigen door het gebruik ervan geïmponeerd om te kunnen onderscheiden tussen goed en kwaad." (Hebreeën 5:14). Zeker als het gaat om de inzet van deze nieuwe middelen.

**Hubrecht Smits**

Directeur TWR



# Onverwacht groot bereik: 30.000 online Roma- luisteraars per maand

Hij was een crimineel, handelde in drugs en werkte als een pooier. Met deze beschrijving voldeed Dimitar helemaal aan het beeld dat veel mensen van Roma hebben: 'Ze hebben weinig opleiding genoten en lopen in ontwikkeling achter op de beschaafde westerse wereld. De enige manier waarop je zulke mensen kunt bereiken is waarschijnlijk via radio. Toch?' Niets is minder waar.

Tot eind 2023 werden er diverse TWR-programma's voor Roma in Bulgarije uitgezonden via een midden-golfzender. Begin dit jaar is het roer radicaal omgegooid. Aanleiding is de coronapandemie. In die tijd kwam het team erachter dat veel meer Roma dan gedacht een mobiele telefoon met internetaansluiting hebben. Vooral het luisteren naar Roma-muziek via YouTube is een zeer populaire bezigheid. Ook volgden veel Roma trouw de kerkdiensten die pastor Nachko via Facebook hield toen er een lockdown was. Hij is nauw betrokken bij het werk van TWR in Bulgarije en had tijdens die online kerkdiensten meer volgers dan er

normaal op een zondag aan mensen in de kerk zaten! Het bereik is enorm en daarom werd nagedacht over een nieuwe strategie om de Roma te bereiken.

## Digitaal

Vanaf begin dit jaar kunnen de Roma in Bulgarije alleen nog maar via de digitale manier naar de programma's luisteren. Via bekende sociale mediakanalen en platforms als *Podbean* kun je luisteren naar de vertrouwde radioprogramma's. Daarnaast biedt het internet de mogelijkheid om nog meer informatie te delen. Zo kunnen Roma informatieve video's bekijken, elke dag een quote ontvangen en online een cursus volgen of Bijbelstudie doen.

De reden dat het team deze stap durft te nemen is het populaire programma *Discipleshiptool*. In 2023 ging dat programma online en binnen korte tijd bereikte het enorm veel luisteraars en volgers. Het is bedoeld om Roma die christen zijn vanuit de Bijbel handvatten te geven voor een christelijke levenswandel. Een aantal

Ook de  
Roma gaan  
massaal  
digitaal.

voorgangers gaat in gesprek over actuele thema's en dat is opgenomen op video. Je kijkt naar een levendig gesprek en die formule slaat duidelijk aan. De reacties zijn overwegend positief en de serie in de Servische taal heeft gemiddeld 30.000 luisteraars/kijkers per maand. Inmiddels is er ook een serie in de Roemeense Roma-taal die na twee maanden bijna 50.000 luisteraars/kijkers had.

## Levensveranderend

Het bereik via internet is vermoedelijk groter dan via radio en luisteraars kunnen makkelijker reageren. Natuurlijk moeten radioluisteraars die regelmatig naar de programma's van TWR luisteren even wennen aan de nieuwe manier van luisteren. Dat gaat nu via hun telefoon.

Dimitar heeft afgelopen jaar in de gevangenis nog wel via de radio geluisterd. Hij hoorde het programma *Elke dag met de Bijbel* en dat bracht hem tot verandering. Hij zegt: 'Ik hoorde een programma over het zondige leven van de verloren zoon. Ik herkende mijzelf in dat verhaal en werd geraakt door Gods Woord. Daarom ben ik gaan bidden of God mijn zonden wilde vergeven. Als ik door zou gaan met mijn leven zoals ik gewend was, dan zou het niet goed komen. Daarom gaf ik mijn leven aan God. Hij heeft mij mijn zonden vergeven en gaf me een nieuw leven. Ik heb mijn oude leven achter me gelaten en nu heb ik een nieuw leven met God, dankzij het programma van TWR.'

Het programma waar Dimitar naar luisterde is nu via internet te beluisteren. Het kan levens veranderen, zoals ook bij Dimitar is gebeurd. Of het nu via de radio of via internet uitgezonden wordt, Gods Woord blijft altijd hetzelfde en heeft dezelfde kracht.



**ROMA** DISCIPLESHIP  
TOOL

“  
Ik hoorde een  
programma over het  
zondige leven van  
de verloren zoon. Ik  
herkende mijzelf in  
dat verhaal en werd  
geraakt door Gods  
Woord.

”



**Help mee!**  
Steun het  
werk van  
TWR voor de  
Roma.



beeld: J. Steek

## Het verhaal van Akpawu

Ze is enthousiast, veelzijdig en verzet enorm veel werk. We hebben het over Akpawu Zeinab Cissé, die de projecten van TWR in Senegal coördineert, zowel op het gebied van radio als van internet. Een belangrijk onderdeel is de *Hoop voor Vrouwen*-bediening, die vooral via WhatsApp gebeurt. Omdat ze zelf veel heeft meegemaakt, kan ze anderen ondersteunen in hun moeilijkheden. Ze heeft een indrukwekkend getuigenis.

Akpawu groeit op in een moslimfamilie, in Ivoorkust. Als kind doorloopt ze de koranschool, maar op haar middelbare school zijn jongeren die vrijmoedig getuigen van God en van Jezus, die van mensen houdt. Het verwacht haar en roept veel vragen op. 'Ik sprak erover met mijn ouders en vroeg waar ik heen-ging na de dood, maar mijn vader zei alleen dat de christenen fout zaten', vertelt Akpawu. 'Het liet me niet los; ik was onder de indruk van de christenen. Toen kreeg ik een Nieuw Testament en ging erin lezen. Ik begon tot God te

bidden en vroeg Hem wie nu toch de ware God is. Het antwoord kreeg ik tijdens een gebed op school toen ik Zijn stem hoorde: "Ik ben het, volg Mij!" Dat was het keerpunt. Wat ben ik God dankbaar dat ik Hem mocht ontmoeten! Voor verdere studie vertrekt Akpawu naar Senegal. Daar gaat ze naar de kerk en wordt gedoopt. Maar als haar broer, die ook in Senegal studeert, dat hoort, vernielt hij al haar spullen en licht hun ouders in. Met als gevolg veel moeilijkheden en vervolging als ze weer thuis is. 'Mijn familie zei: "Jij gelooft in Jezus? Dan moet hij ook maar voor je zorgen." En dat deed Hij! Vreemde mensen gaven me zomaar geld. Ik was vaak ziek, maar God genas me. De familie wilde me uithuwelijken aan een moslim, maar dat gebeurde niet.'

Later gaat Akpawu weer in Senegal wonen. Haar moeder accepteert haar nu, maar met haar vader heeft ze geen contact. Ze is getrouwd met een christen en heeft een dochter.

### Haar werk bij TWR

Inmiddels is Akpawu werkzaam voor TWR en zet zij zich op velerlei manieren in voor de verspreiding van het Evangelie in haar regio. Zo heeft ze WhatsApp-groepen voor vrouwen opgezet om *Hoop voor Vrouwen*-programma's door te sturen en waarin gebedspunten worden gedeeld. Er zijn zelfs moslim-vrouwen die meedoen! Ze heeft ook persoonlijk contact met vrouwen in nood en met kinderen in een weeshuis. Ze houdt toezicht over het radiostation dat TWR-programma's uitzendt en deelt radio's en SD-kaartjes uit, onder andere aan mensen die geen christenen kunnen of mogen ontmoeten. Daardoor heeft ze ook ingang bij moslimgezinnen.

**Het zijn enkele van de werkzaamheden die Akpawu voor TWR verricht. Zichtbaar is dat God het werk zegent; dank aan Hem! Wilt u voor dit werk en deze enthousiaste TWR-medewerkster blijven bidden?**

## SUNDAY - Nieuwe app voor Iraniërs en Afghanen in jouw omgeving

**Heb je contact met een Iraniër of Afghaan in Nederland, en wil hij of zij misschien wel wat meer weten over het christelijk geloof? Prachtig! Maar soms kan het ook lastig zijn. Waar begin ik? Wat is cultureel gepast? Hoe klimmen we over de taalbarrière heen?**

TWR werkt aan een nieuwe app in het Perzisch (= Farsi en Dari) waarin heel veel bestaande christelijke materialen, vooral audio, te vinden zijn. Niet alleen van TWR (o.a. Persian World Radio), maar van een zeer breed scala aan missionaire organisaties uit de hele christelijke wereld waarmee TWR samenwerkt in deze app.

### Vrijheid, maar dan...

De SUNDAY-app is speciaal bedoeld voor Perzischtalige mensen in Nederland en Europa, dus mensen die hier hun weg aan het vinden zijn. Ze hebben bij ons de vrijheid die ze

in Afghanistan en Iran niet hadden en ze kunnen zich zonder angst verdiepen in het christelijk geloof. Maar tegelijkertijd zijn er nieuwe hindernissen op het vlak van taal en cultuur. Jij als Nederlander kunt dat niet met één knip met de vingers even oplossen. Maar deze app kan helpen.

### Een gastvrije app

De inhoud is door TWR geselecteerd en varieert van een laagdrempelige introductie in het leven in Europa en Nederland, tot Bijbelstudieprogramma's voor nieuwe christenen en veel ertussenin. Iraniërs en Afghanen testen op dit moment de app, niet alleen op functionaliteiten maar zeker ook op culturele sensitiviteit. TWR vindt het namelijk van groot belang dat moslims de app als verwelkomend en respectvol ervaren. Daar kan je gerust op zijn, ook al kan je het zelf als Nederlandstalige niet volgen.

**Ja, houd mij op de hoogte!**

Dit jaar verschijnt de **SUNDAY-app online in het Perzisch voor Iraniërs en Afghanen in Nederland en Europa**. Heb je contact met Farsi- en Dari-sprekenden en wil je graag geïnformeerd worden wanneer deze app beschikbaar is? Mail dan naar [matthea@twr.nl](mailto:matthea@twr.nl). Dan krijg je bericht zodra de SUNDAY-app 'live' is!



# Duimpje, hartje, gevouwen handen

De hele wereld gaat in hoog tempo online en dat is in Centraal-Azië niet anders. De TWR-teams daar springen erop in, onder meer met Telegram-kanalen. Maar wat wordt daar nu eigenlijk daadwerkelijk gecommuniceerd, over en weer? Op deze pagina's zie je een impressie van een van de TWR-Telegram-kanalen in Oezbekistan.

## Oezbekistan

Zoomen we in op het land met de grootste bevolking van Centraal-Azië, Oezbekistan, dan zien we dat 93,6% van de huishoudens toegang heeft tot internet. Daarbij gaan veruit de meeste Oezbeken het web op met hun smartphone (Bron: Freedomhouse.org). Overheids censuur is er, maar op dit moment wordt het TWR-team in Oezbekistan daar online niet door geplaagd. Wel zijn er naast de vele positieve ook negatieve en zelfs agressieve reacties. Denk daarbij aan reacties van islamitische fundamentalisten. Die reacties lees je hier niet want de digitale medewerker verwijdert ze onmiddellijk, om de sfeer in het Telegram-kanaal aangenaam te houden.

Er is verschil tussen stedelijke gebieden en het platteland, waarbij TWR nog altijd radio-uitzendingen via de middengolf inzet voor afgelegen en onderontwikkelde gebieden in Oezbekistan en in heel Centraal-Azië.



De HEERE is mijn rots en mijn burcht en mijn Bevrijder, mijn God, mijn rots, tot Wie ik de toevlucht neem, mijn schild en de hoorn van mijn heil, mijn veilige vesting. Psalm 18:3

Een TWR-programma dat aansluit bij de Bijbeltekst wordt gedeeld met de volgers.

Wacht op de HEERE, wees sterk en Hij zal uw hart sterk maken; ja, wacht op de HEERE. Psalm 27:14

Amen  
Amen  
Amen  
Amen

Dank U, God, dat U mijn hart met Uw liefde hebt veranderd.

Mijn examen is morgen lieverds, bid alsjeblieft voor mij in de naam van de Heer Jezus.

Amen amen

JEZUS LEEFT

Vele meesters hebben grootsheid bereikt, maar slechts één is weer tot leven gewekt.

(Applaus)

Wij geloven hierin met vertrouwen.

Geweldig. Jezus leeft in het hart van de mensen.

## Juist nu verlangen Russen naar de Waarheid

In Rusland kan ieder woord verkeerd uitgelegd worden. Bovendien zijn bekende sociale media, zoals Instagram, X en Facebook verboden. Het is daarom een uitdaging om het Evangelie te verspreiden. Gelukkig weten vele Russen de Pure Wave-website en de bijbehorende app van TWR te vinden. Via internet worden zij bereikt met de Waarheid!

Luisteraars stellen via de app vragen over de uitzendingen of delen bemoedigende berichten. Zo schreef Igor (niet zijn echte naam) over de belangrijke plek die Pure Wave in zijn leven heeft: 'Prijs God! Ik luister voortdurend naar uw radiozender tijdens het werk en ben u dankbaar voor de bemoedigende getuigenissen en live-uitzendingen. Ik probeer u te helpen waar ik kan. Iedere ochtend luister ik met mijn vrouw en dochtertje. Samen prijzen we God!'

Speciaal voor mensen zonder kennis van het christelijk geloof is Radio Moloko (Radio Melk) gelanceerd. Via dit online radiostation wil het TWR-team de basis van het christelijk geloof uitleggen. De naam verwijst naar 1 Korinthe 3:2: 'Ik heb u met melk gevoed en niet met vast voedsel, want u kon dat nog niet verdragen.' Het team hoopt dat luisteraars via de uitzendingen van Radio Moloko 'doorgroeien' naar vast voedsel en dat ze dan bijvoorbeeld naar Pure Wave gaan luisteren.

## Nieuw digitaal systeem geeft nazorg vleugels

Het Arabische TWR-team werkt sinds kort met een computersysteem dat alle lijntjes automatisch met elkaar verbindt. Het is uiteraard een systeem met een hoge graad van beveiliging. Nazorgmedewerkers loggen in en komen dan in hun eigen digitale omgeving: 'Heeft die Iraakse weduwe al opnieuw gemaaid?' 'Hmm, die Syrische taxichauffeur heeft niet meer geappt, maar ik zie nu dat hij via Facebook reageert. Ik ga er meteen op in.' Met een druk op de knop zie je bovendien wat de meest recente online ontwikkelingen zijn: Op welke (sociale) media wordt het meest gereageerd en welke hapert misschien? Het is voor een goede nazorg zo belangrijk dat de TWR-medewerkers niets missen en snel kunnen handelen.

# Eén radio-uitzending biedt talloze mogelijkheden

VERTELCULTUUR IN ETHIOPIË ONTWIKKELT ZICH OOK ONLINE

In Ethiopië gebeurt de overdracht van kennis, waarden en tradities van oudsher mondeling. De radio-uitzendingen die TWR in dit land uitzendt, sluiten hier goed bij aan. De laatste jaren maakt het team daarnaast steeds meer gebruik van internet om nog meer mensen te bereiken. En dat heeft succes! Via Facebook, YouTube, Telegram, WhatsApp en TikTok heeft TWR maandelijks contact met duizenden luisteraars.

Speciaal voor dit werk heeft het team twee medewerkers aangetrokken die zich richten op de inzet van de sociale media: Havtanu is verantwoordelijk voor het IT-onderhoud. Dureti beheert de verschillende sociale media-accounts en is de eerste contactpersoon voor luisteraars. Dureti vertelt: 'Veel luisteraars bellen direct na een uitzending. Soms krijg ik meer dan dertien telefoontjes in een half uur. Vragen die ik niet direct kan beantwoorden neem ik op, zodat ik daar later op terug kan komen. Ook via Telegram en Facebook reageren mensen op de uitzendingen. Als zij (voice)berichten met hun vragen, opmerkingen of bemoedigingen sturen, stuur ik een (voice)bericht terug.'

## Verhalen in beeld

Er is meer werk dan het team aankan, maar toch houden ze vol. Twee mensen werken al twee jaar aan het digitaliseren van alle oude programma's, die vervolgens via de website

beschikbaar worden gesteld, samen met alle nieuwe uitzendingen. Zo wordt de audiotheek op de website enorm uitgebreid, maar daar blijft het niet bij. Dit audiomateriaal wordt ook omgezet in video's, die op YouTube worden geplaatst. Vervolgens worden uit de video's korte fragmenten geknipt en geschikt gemaakt voor TikTok en Facebook. Internetgebruikers die deze fragmenten zien kunnen doorklikken en de complete uitzending beluisteren.

Sociale media zijn bij veel mensen populair en de combinatie van audio en beeld spreekt een brede groep mensen aan. De populaire apps bieden bovendien laagdrempelige contactmogelijkheden: de gebruikers kunnen direct onder een bericht of video reageren, of ze kunnen een persoonlijk bericht naar het TWR-team sturen.

## Het bereik van het TWR-team in Ethiopië via sociale media:



### Telegram

> 2500 abonnees

### Facebook

3.800 volgers  
100.000 interacties p.m.

### YouTube

> 700 abonnees

### WhatsApp

> 10.000 volgers *De Bijbel Door*

## Wist u dat?

- De overheid in Ethiopië Facebook en Telegram geblokkeerd heeft? De meeste Ethiopiërs omzeilen deze blokkade door een VPN-verbinding te gebruiken.
- Internet steeds goedkoper wordt in het land? Afgelopen jaar kwam een nieuwe aanbieder op de markt, waardoor de prijzen dalen.
- WhatsApp ook ingezet wordt bij de verkondiging van het Evangelie? De programmamaker die *De Bijbel Door* presenteert heeft meer dan 10.000 volgers op WhatsApp!

**"Ik ben moeder van twee jongens en ik gebruik, net als 95% van de mensen in mijn omgeving, sociale media. Op een dag zag ik op Facebook een bericht met de titel: *Lesgeven aan kinderen*. Ik heb naar het materiaal op de pagina geluisterd en het zorgvuldig bestudeerd (...)**  
**Later besloten mijn vriendin en ik de maker van dit programma, Shuja, te bellen. Ik was erg blij toen ik zijn stem aan de telefoon hoorde vanuit Addis Abeba. Sindsdien geeft hij ons informatie over hoe we sterke christenen kunnen zijn. Bedankt!"**

**Luisteraar uit Ethiopië**

## Israël - Gaza: een opmerkelijk geluid

Sinds 7 oktober 2023, toen Hamas Israël op brute wijze aanviel, is het oog van de wereld opnieuw gericht op Israël en de Palestijnen. TWR bereikt al heel lang zowel Joden als Arabieren in hun eigen talen met het goede nieuws dat vrede sticht, en daar gaan we trouw mee door. Kansloos? Toch niet.

Een interessante 'categorie' mensen die actief is op X (Twitter) en die sinds 7 oktober meer aandacht krijgt, is die van Arabische moslims die christen werden en sindsdien Israël niet meer kunnen haten. Een daarvan is Brother Rachid. Samen met mensen als Mosab Hassan Yousef (bekend van het boek *Zoon van Hamas*) laat hij dit opmerkelijke, andere geluid horen. En hoe is Brother Rachid ooit tot geloof gekomen in Jezus Christus? Juist, via TWR.

Wil je dit toch even factchecken? Tik bij Chatgpt.org maar eens in: *Klopt het dat de Marokkaanse "Brother Rachid" christen werd via uitzendingen van TWR en nu actief is op 'X' (Twitter)?*

Daar kun je ook meteen te weten komen wat zijn echte naam is en hoe hij zo bekend is geworden, dat hij nu op X meer dan 158.000 volgers heeft.

## Kat-en-muis-spel

**2023**

Digitale platforms in Syrië worden van overheidswege aan banden gelegd. TWR zoekt naar oplossingen en creëert nieuwe online plekken van ontmoeting.

**2024**

De nieuwe platforms hebben de plaats ingenomen van de oude.

## Jonge Jemenieten

Op de agenda voor Jemen in 2024: het opzetten van online discipelschapsgroepen voor jongeren. De eerste, voor acht jongemannen, staat al in de steigers.



**Help mee!**  
Steun het werk van TWR in Ethiopië.

## Belevingscentrum *Missie & Media*

# 'Heel mooi! Leuke spellen en veel geleerd over zending'

Gods Woord delen via media, dát is wat TWR internationaal al meer dan 70 jaar doet. Het begon allemaal met radio, maar inmiddels zet TWR ook allerlei andere media in om het Goede Nieuws te verspreiden. De ontwikkelingen gaan snel, soms razendsnel, en de mogelijkheden nemen toe. Toch zijn er wereldwijd nog talloze mensen onbereikt. Tegelijkertijd zien we gelukkig ook dat velen tot geloof komen en houvast hebben aan onze programma's. Maar hoe gaat dat dan? Wie maken die radioprogramma's? Hoe kun je mensen via een app bemoedigen in hun geloof? En is het eigenlijk wel veilig voor TWR om te werken in gesloten landen? Dat zijn de vragen waar *Missie & Media*, het Barneveldse belevingscentrum van TWR, een antwoord op kan geven. Maak kennis met de wereld van zending.

Er zijn al veel mensen op bezoek geweest in *Missie & Media*, en uit hun reacties in het gastenboek blijkt dat ze enthousiast zijn over wat ze hebben beleefd en ontdekt. 'Wat een mooi en leerzaam centrum. Voor jong en oud informatief over het werk en de invloed van TWR. Veel zegen!', schreef Geraldine. Deze mooie reactie vat samen waar *Missie & Media* voor staat: een interactieve beleving waarin jong en oud geraakt worden door het belang van mediazending.

De getuigenissen uit verschillende landen laten zien hoe de uitzendingen van TWR levens veranderen. Met een VR-bril op ervaar je hoe het is om in een ander land voor Gods koninkrijk te werken en door de spellen word je uitgedaagd om zoveel mogelijk mensen met het Evangelie te bereiken. Tegelijkertijd leer je hoe lastig dat vaak kan zijn.

## Voor iedereen

*Missie & Media* heeft voor elke leeftijd wat te bieden en de beleving nodigt uit tot gesprek. Daarom zijn er ook verschillende mogelijkheden om met een groep het belevingscentrum te bezoeken. Kom bijvoorbeeld met familie, kerk of school of vier bij ons je kinderfeestje! Interesse? Vraag naar de mogelijkheden.



**Meer informatie?**  
[twr.nl/missie-media](https://twr.nl/missie-media)  
[missiemedia@twr.nl](mailto:missiemedia@twr.nl)  
 Stationsweg 2a  
 Barneveld  
 0342 - 478 432

'Leuke, interactieve manier om de kinderen bekend te maken met het werk van TWR. Echt een belevenis!'

Beleef het zelf!

Het enthousiasme van bezoekers betekent niet dat het team van TWR stopt met het ontwikkelen van het belevingscentrum. Onlangs werd namelijk een nieuwe audiogame geïnstalleerd. Middenin *Missie & Media* staat de opnamestudio, waarin verschillende programma's voor TWR Nederland worden opgenomen. Is de studio niet in gebruik, dan kun je je eigen programma opnemen: kruip achter de microfoon en ervaar hoe het is om mensen te bemoedigen via de media!

## Leuk én leerzaam

*Missie & Media* is geschikt voor kinderen, volwassenen, gezinnen, jongeren, scholen, kerken... voor iedereen! Of je nu alleen of in een groep komt, bij *Missie & Media* heb je een leuk én leerzaam dagje uit! 'Erg mooi om te zien hoeveel manieren er zijn, en gebruikt kunnen worden, om het Evangelie te verspreiden', reageerden leerlingen en docenten van een school enthousiast na hun bezoek. Ook voor kinderen en jongeren is *Missie & Media* dus een prachtige manier om in de wereld van de zending te duiken. Dat kan onder andere door een speur- of puzzeltocht, die je samen doet met Joek, die in *Missie & Media* 'woont'. Rhodé schreef: 'Het was heel leerzaam. Ik vond het ook mooi en was onder de indruk van alles.'

De reacties van bezoekers geven aan dat een bezoek aan *Missie & Media* een inspirerende ervaring is. Het kan bijna niet anders of je wordt geraakt door de verhalen en getuigenissen. De focus van het werk van TWR blijft immers altijd de uitbreiding van Gods koninkrijk, via radio, internet en nog zoveel meer.

**Kom naar *Missie & Media* en beleef zelf hoe krachtig God werkt!**

## Bezinningswandeling

Het verhaal van TWR zet mensen in beweging. Dat geldt ook voor een bezoek aan *Missie & Media*, en daarom is in de afgelopen tijd een bezinningswandeling ontwikkeld. De route loopt over het prachtige landgoed rond Huize de Schaffelaar en geeft bezoekers individueel en in groepen de gelegenheid om te reflecteren op geloof en zending. Vraag bij onze medewerkers naar de rugzak met benodigdheden en kom in beweging!



'De kinderen vonden de puzzelboekjes interessant en leerzaam. Mooi om te lezen wat TWR doet om het Evangelie te verspreiden.'

Beleef mee!  
 Reserveer hier uw bezoek.  
 Scan de QR-code.



# Gebedskalender

## 01 Afghanistan

Er wordt vooral via radio en audiospelers geluisterd. Dat is niet zonder gevaar. Sommige programma's zijn ook online beschikbaar. Met name gevluchte Afghanen luisteren daarnaar en tonen interesse in het Woord. Bid dat velen tot geloof komen.

## 02 Arabische wereld

Als islamitische Arabieren het Evangelie aannemen, komt er vrede in hun hart en dat werkt overal in door. TWR ontvangt veel persoonlijke verhalen die daarvan getuigen. Bid om inspiratie van de Heilige Geest voor de Arabische christenen die de programma's maken en nazorg bieden.

## 03 Bangladesh

TWR werkt in Bangladesh aan nieuwe programma's die volgend jaar gebruikt kunnen worden. Bid voor dit team en voor een voorspoedig verloop van het productieproces.

## 04 België

In België gaat alles digitaal. Via de website en diverse apps zijn de podcasts die het team maakt te beluisteren. Bid om een zegen voor deze programma's en dat velen met aandacht zullen luisteren en tot geloof komen of in hun geloof gesterkt worden.

## 05 China

De overheid probeert christelijke websites te blokkeren. Daarom is het vrijwel onmogelijk een digitale bediening op te zetten. Bid dat de website voor Chinezen niet volledig geblokkeerd wordt. Bid ook of Chinezen via de radio of audiospelers kunnen luisteren naar de Evangelieboodschap.

## 06 Ethiopië

Veel Ethiopiërs behoren tot de Ethiopisch-Orthodoxe Kerk. Die traditionele kerk is nauw verbonden met de cultuur en de overheid. Ook is het een van de veroorzakers van christenvervolg. TWR zendt programma's uit voor moslims én christenen. Bid dat luisteraars worden geraakt door de Bijbelse waarheid.

## 07 India

Juist de nog onbereikte groepen hebben niet altijd goed toegang tot digitale middelen. Voor hen is het luisteren via radio of audiospeler handiger. Bid dat de bediening in India uitgebreid kan worden, zodat nieuwe bevolkingsgroepen zullen horen over Jezus.

## 08 Indonesië

Sociale media zijn populairder dan ooit. Het team probeert deze kanalen in te zetten om mensen te interesseren voor de programma's die via radio en internet te beluisteren zijn. Bid voor wijsheid om ook op populaire platforms een evenwichtige en Bijbelse boodschap te brengen.

## 09 Iran

De ayatollahs delen nog altijd de lakens uit in Iran, terwijl steeds meer mensen de islam de rug toekeren. TWR besteedt aandacht aan de grote vragen die Iraniërs vaak hebben. Vraag God of hij de TWR-programmamakers hierin wil zegenen met liefde en onderscheidingsvermogen.

## Bid en dank mee

voor de luisteraars en TWR-medewerkers wereldwijd.

## 10 Israël

Israël gaat door moeilijke tijden heen. TWR werkt samen met Messiasbelijdende Joden die op een cultuurgevoelige manier met hun landgenoten communiceren over wie Yeshua Messiah voor hen is. Bid dat de nood harten opent bij de toehoorders.

## 11 Ivoorkust

Dank God voor de duizenden Daniëten in het westen van Ivoorkust die hun leven aan Christus hebben gegeven, mede dankzij de programma's die TWR samen met een zendingsorganisatie uitzendt in de lokale taal. Nieuwe gelovigen worden opgevangen in nazorggroepen en kerken. Bid voor hen.

## 12 Jemen

Jemen haalt soms het nieuws en dat is zelden positief. De oorlog blijft woeden. Toch kan TWR samenwerken met lokale christenen, die dapper SD-kaartjes uitdelen en online actief zijn. Vraag God het geweld te stoppen en Jemenieten het Licht te laten zien.

## 13 Kenia

TWR zendt programma's uit via een eigen FM-netwerk in regio's waar veel moslims en andere groepen wonen die het Evangelie nog niet of onvoldoende kennen. Bid dat luisteraars het Evangelie horen, begrijpen en aannemen.

## 14 Koerden

De Koerden wonen verspreid over Turkije, Syrië, Irak en Iran. TWR zendt uit in hun twee grootste talen: Sorani en Kurmanji. In die laatste taal zijn weinig christelijke programma's beschikbaar. Dank voor het enthousiaste Kurmanji-team en bid voor meer volgelingen van Jezus onder de Koerden.

## 15 Mali

Islamitische rebellen vormen er een groot gevaar. Bid voor de veiligheid van medewerkers van christelijke radiostations in Mali. Dank voor de mogelijkheid het Evangelie uit te zenden in Timboektoe en andere steden.

## 16 Mauritanië

In West-Afrika worden audiospelers en SD-kaarten met programma's in het Hassaniya verspreid. Bid dat ze terechtkomen bij moslims uit Mauritanië. Het is een van de weinige manieren om mensen in dit gesloten land te bereiken.

## 17 Nederland

In ons land is het makkelijk via internet, podcastkanalen en apps vele programma's te beluisteren. Bid dat christenen de moed vinden de programma's ook te delen met hun ongelovige burens en vrienden en vraag of God dat wil zegenen.

## 18 Nepal

Bid dat de Nepalese programma's de harten van mensen zullen raken. De meesten luisteren via FM-radio, sommigen ook via een app. Bid dat er nieuwe gelovigen komen en dat ze hiervan durven te getuigen.

## 19 Noord-Korea

Tot nu toe is radio het enige middel om mensen te bereiken. Bid dat er een verandering komt en dat het Evangelie openlijk gedeeld mag worden. Bid om volharding voor het team dat de programma's maakt.

## 20 Oezbekistan

Bid voor de TWR-kanalen op Telegram en andere sociale media, waarop TWR Oezbekistan het Goede Nieuws deelt. Er zijn zelfs gelovigen die hun eigen Telegram-groep aanmaken voor vrienden en bekenden, en daarop Bijbelteksten en TWR-audio delen. Hoe mooi is dat!

## 21 Pakistan

Het team moet uiterst voorzichtig te werk gaan. Naast de uitzendingen via radio en audiospelers kunnen Pakistanen ook via internet luisteren en contact zoeken met het team. Bid dat het werk vrucht draagt.

## 22 Roma

Bijna iedereen heeft wel een mobieltje en kan op internet. Sinds dit jaar worden de programma's voor de Roma daarom alleen nog maar digitaal aangeboden. Bid dat deze verandering tot zegen mag zijn voor vele luisteraars en dat de Roma regelmatig online gaan luisteren.

## 23 Rusland

Steeds meer Russen luisteren online naar de programma's. De podcasts zijn erg populair. Dank daarvoor. Dit jaar is gestart met een speciale website voor ongelovigen en nieuwgelovigen. Bid dat velen de website vinden én gaan luisteren.

## 24 Senegal

In dit overwegend islamitische land kan TWR gebruikmaken van enkele christelijke radiostations. Dank God hiervoor en bid dat Senegal een stabiel land blijft in deze onrustige regio.

## 25 Soedan

Oorlog is voor veel Soedanezen onderdeel van het dagelijks leven. Bid dat het conflict stopt, en bovenal dat de mensen Jezus de Vredevorst leren kennen. Dank Hem voor het kleine TWR-team.

## 26 Somalië

Officieel is vrijwel iedereen moslim en bestaat er geen (openlijke) christelijke geloofsgemeenschap. De enkele christen die uitkomt voor zijn geloof, is zijn leven niet zeker. Vanuit buurlanden zendt TWR Somalische programma's uit via radio en internet. Bid dat Somaliërs de programma's zullen vinden.

## 27 Sri Lanka

Het concept luistergroepen is een groot succes. Er is zelfs een online luistergroep waaraan diverse Sri Lankanen van over de hele wereld deelnemen. Vraag vandaag om een zegen voor deze initiatieven en dat er nieuwe mensen tot geloof komen.

## 28 Syrië

Door de jarenlange oorlog lijkt het bestaan voor vele Syriërs uitzichtloos. Dank God dat honderden per maand reageren op de uitzendingen. *'Als jullie vertellen over Isa (Jezus) en de Bijbel, begint er bij mij nieuwe hoop te groeien vanbinnen. Hoe kan dat?'* Bid voor de mensen die reageren en voor de nazorg die zij krijgen.

## 29 Tadzjikistan

De geslotenheid van het islamitische Tadzjikistan betekent niet dat er geen christenen zijn. Het zijn er weinig, maar ze volharden. TWR probeert ze bij te staan. Bid voor de Tadzjikse TWR-medewerkers, hun huiskerkgenoten én de contacten die zij hebben met geïnteresseerden.

## 30 Turkije

Turkije is steeds minder vrij, getuige de duizenden politieke vluchtelingen daarvandaan, en de duizenden dissidenten in de gevangenis. Maar andersdenkenden zijn er dus ook en die staan nog wel eens open voor de Bijbel, juist nu. Dit benut de Turkse TWR-partner maximaal. Bid voor dit moedige team!

## 31 Turkmenistan

Een bijnaam van Turkmenistan is 'het Noord-Korea van Centraal-Azië'. De overheids censuur is enorm. Radiogolven trekken zich daar niets van aan. Bid voor de geheime luisteraars en vraag God of hij TWR nieuwe inzichten wil geven in de kansen die er (online) liggen.



# Gered via internet

Het is een zonnige namiddag en twee leden van het nazorgteam van TWR Arabisch zijn net ingelogd, de een vanuit huis en de ander vanuit een TWR-kantoor. In de verte klinkt voor de derde keer vandaag de islamitische oproep tot gebed. Maar op de voorgrond klinkt het geluid van getypen en op de beeldschermen gaat het over de God van de Bijbel.

Imad  
online



(...)

Wat is er veel gebeurd in korte tijd. Weet je nog hoe het begon? Ik stuurde een bericht naar jullie via Facebook Messenger. Ik zat zo in de put, ik had het gevoel dat alles me bij de handen afbrak.

Nazorgmedewerker  
Yacub is in contact met Imad in Egypte.

*Echte namen zijn bekend bij TWR.*



Yacub - TWR  
online

Ja, je schreef over de leegte in je hart, en dat Allah afwezig leek. Je vroeg ons om je te helpen vrede te vinden. In de dagen daarna deelde ik het Evangelie met je. Wat er toen gebeurde, was bijzonder. Ook voor mij. Wacht, ik haal dat bericht er weer even bij. Je schreef: "Wow, deed Jezus dat allemaal voor ons? Ik ben in de war, waarom heb ik dat nooit eerder gehoord? Ik wil Jezus in mijn leven, in alle hoeken en gaten, ik wil dat Hij mijn leven vult met Zijn vrede en grootheid. Ik heb er genoeg van om zelf het middelpunt in mijn leven te zijn; Hij moet het middelpunt zijn. Ik wil dat Hij mij redt van mijn zondige natuur. Help me om een discipel van Jezus te zijn."

Imad  
online



Dat heb ik zeker geschreven, het was het kantelpunt in mijn leven. En nu zijn we alweer zoveel verder. Je had het laatst over christelijke materialen die je me kunt toesturen. Hoe gaat dat in zijn werk?



Yacub - TWR  
online

Yacub typt...

Noor - TWR  
online



(...)

Je bent al ver gekomen sinds ons eerste contact, besef je dat? Je was er kapot van dat je man je verlaten had, ondanks het feit dat hij je mishandelde. Je reageerde op een post van ons over relaties en Gods bedoelingen met het gezin.

Nazorgmedewerker  
Noor is in contact met Shams in Libanon.

*Echte namen zijn bekend bij TWR.*



Shams  
online

Klopt, ik voelde me waardeloos, letterlijk.

Noor - TWR  
online



Het was best moeilijk om bij jou tussen de oren te krijgen dat jouw waarde niet ligt in hoe jouw man over jou denkt, maar dat Christus jou de liefde, eigenwaarde en respect kan geven die je nodig hebt.



Shams  
online

Ik geloofde altijd dat de negatieve woorden die mijn man tegen me zei, daadwerkelijk omschreven wie ik ben. Maar dat is veranderd door het lange WhatsApp-contact met jou, en via de Facebook-pagina van Hoop voor Vrouwen. Je liep met me mee door mijn donkerste dagen en je hielp me om het licht van Jezus te zien.

Noor - TWR  
online



Het is zó goed geweest! We hebben samen heel wat afgebeden...



Shams  
online

Zeg dat wel! Maar ik heb nog wel een vraag.

Shams typt...

## Van online naar vlees en bloed

Het is één ding om online contact te hebben met luisteraars of volgers, maar het is nog iets anders om ze in de ogen te kijken. Met dat laatste is TWR Arabisch óók bezig. Het team organiseert bijeenkomsten in verschillende landen met mensen uit het publiek - dus in vlees en bloed. Die worden geestelijk toegerust maar geven ook feedback op dat wat TWR publiceert.

Bovendien worden zo lokale christelijke netwerken versterkt.



**Help mee!**  
Steun het werk van TWR in de Arabische wereld.



Werk mee!

# Anna Laura Visser werkt als zendingswerker voor TWR

In april 2024 zit Anna Laura's uitzending van twee jaar erop en komt ze naar Nederland voor verlof. Daarna keert ze terug naar Slowakije. 'Ik heb voor drie jaar bijgetekend', vertelt ze enthousiast. 'De noodzaak van dit werk is groot. Er zijn zoveel mensen die het Evangelie nog nooit gehoord hebben!'

In 2022 werd Anna Laura door TWR uitgezonden naar Bratislava, de hoofdstad van Slowakije. 'God heeft me, onder andere via mijn opleiding Communicatie en een periode als au pair in Engeland, voorbereid op deze uitzending. Ik beheer de Europese sociale media-accounts voor TWR, zoals Facebook, X en Instagram. Ook schrijf ik artikelen voor de website, doe ik de grafische vormgeving en help ik bij het maken van nieuwsbrieven. Het belangrijkste doel? Zoveel mogelijk christenen bekend maken met het werk van TWR. We hebben het nodig om elkaar als christenen te bemoeiden en om samen de onbereikten te bereiken.'

## Praktische taken in het zendingsveld

Zendingswerk is breder dan veel mensen denken. Zendingswerkers van TWR zijn vaak praktisch bezig, bijvoorbeeld met het onderhoud van zendmasten. En ook op het gebied van ICT, grafische vormgeving, audio- en videoproducties, communicatie en financiële administratie is werk te doen.

Anna Laura brengt die verschillende mogelijkheden graag onder de aandacht: 'Tijdens een presentatie in mijn gemeente raakte ik bijvoorbeeld in gesprek met de jongens van de techniek over wat zij kunnen betekenen in hun vakgebied.' 'Het is mijn persoonlijke missie jongeren te inspireren en te motiveren. Zendingswerk is niet alleen voor mensen van vijfendertig en ouder, zoals ik vroeger dacht. Juist op jonge leeftijd mag je hierover nadenken. Mijn zorg is dat de grote groep onbereikte mensen onbereikt blijft, als we geen aandacht besteden aan de jonge generatie. Zij zijn de zendingswerkers van de toekomst!'

## Uitdagingen in het zendingswerk

Nieuwe generaties groeien op in een digitale wereld die continu verandert. Dat is uitdagend, maar het biedt ook kansen voor evangelisatie. Anna Laura zit daar bovenop: 'We moeten weten wat er speelt en meebewegen. We kunnen bijvoorbeeld veel meer met video doen. En ook met korte content. We hoeven niet alleen lange artikelen te schrijven en lange podcasts op te nemen: juist korte, prikkelende berichten kunnen een eerste stap zijn om mensen te bereiken. Ik geloof dat we de kansen die digitale media bieden, moeten leren herkennen en inzetten voor de verspreiding van het Evangelie.'



'Zendingswerk mag nooit stoppen. We hebben jongeren nodig!'

## Zendingswerker of vrijwilliger worden?

Wil je meewerken aan onze internationale missie? Zowel in Nederland als in het buitenland zijn er verschillende (vrijwilligers)functies. Kijk op [twr.nl/werken-bij-twr](https://www.twr.nl/werken-bij-twr) of neem contact op met **Aafke Woudstra** voor een oriënterend gesprek: **0342 - 478 432** of mail naar [aafkewoudstra@twr.nl](mailto:aafkewoudstra@twr.nl).

## Stage lopen in Nederland

TWR is een erkend leerbedrijf. Studenten met een mbo 3 of 4-niveau kunnen een stage bij TWR volgen. Er zijn verschillende mogelijkheden. Ook HBO-stagiairs zijn welkom. Interesse? Bel ons op **0342 - 478 432** of stuur een e-mail naar [aafkewoudstra@twr.nl](mailto:aafkewoudstra@twr.nl).

## We ontmoeten je graag bij TWRLIVE

*Missie & Media* is regelmatig het decor van bijzondere TWR-activiteiten die in en rond het Barneveldse belevingscentrum plaatsvinden. Onder de noemer *TWR Live* willen we voor elk wat wils aanbieden. Daarbij is er tijdens deze activiteiten een belangrijke plaats ingeruimd voor ontmoeting tussen TWR, donateurs en belangstellenden, een kennismaking met het zendingswerk van TWR en indrukwekkende getuigenissen uit het zendingsveld.

Zo bracht de christelijke band *The Bowery* het afgelopen jaar een bezoek aan *Missie & Media* voor een 'huiskamer'concert: akoestisch, intiem en persoonlijk. Eerder was er al een groot aantal mensen afgekomen op de Zomeravond sing-in Stralend Licht, dat plaatsvond in de open lucht en de rustieke omgeving van Landgoed Schaffelaar.

En ook dit jaar staan er weer diverse activiteiten gepland, zoals:

### TWR Live & Cooking Indonesische kookworkshop

- Vrijdag 19 april 2024, vanaf 16.00 uur
- Donderdag 23 mei 2024, vanaf 16.00 uur

Speciaal voor mensen die van lekker eten houden en die graag avontuurlijk willen (leren) koken! Krijg een uniek kijkje achter de schermen van het evangelisatiewerk, luister naar inspirerende getuigenissen uit Indonesië, kook samen verschillende avontuurlijke gerechten en proef letterlijk van de rijke Indonesische (eet)cultuur. Een unieke gelegenheid voor een gezellige en inspirerende avond. Kosten: € 55,- p.p. (plek voor max. 24 personen)

### Zomeravond sing-in Een in Uw Naam

- Dinsdag 13 augustus 2024, vanaf 18.30 uur
- Een gevarieerd, muzikaal programma, boordevol samenzang onder deskundige muzikale begeleiding. Aangevuld met korte, indrukwekkende verhalen uit het zendingsveld.

In november 2024 hopen we opnieuw een bijzonder 'huiskamer'concert te verzorgen met een bekende christelijke artiest. Meer info volgt via [twr.nl/live](https://www.twr.nl/live).



Bid mee voor de vrouwen in het Midden-Oosten.



## Als vrouw geboren, dus vervloekt?

Als er één programma van TWR is met een passende naam, is het wel *Hoop voor Vrouwen*. Het verhaal van Fatima (niet haar echte naam) laat zien waar veel vrouwen in het Midden-Oosten mee worstelen en waarom het belangrijk is dat juist zij de boodschap van hoop te horen krijgen!

Fatima hoorde een uitzending van *Hoop voor Vrouwen* waarin werd verteld over de liefde van Jezus. Oók voor vrouwen. Ze zocht via internet contact met het team en schreef: 'Ik woon samen met mijn broer. Hij is verslaafd aan drugs, maar ik kan nergens anders heen. In onze cultuur kan een vrouw niet alleen leven. De mensen zouden me dan beschuldigen dat ik losbandig en slecht ben. Als mijn broer high is, slaat hij me in elkaar. Ik ben op die momenten bang voor hem en vraag me vaak af waar God is. **Waarom ben ik als vrouw geboren en vervloekt?!** Jullie zeggen dat ik omhoog moet leren kijken, naar Jezus, omdat Hij echte liefde geeft. Vertel mij hier alstublieft meer over, want op dit moment leef ik in een diepe, zwarte put. De duisternis omringt mij aan alle kanten.'

Er ontstond intensief contact tussen Fatima en het team. Fatima bleef vragen stellen, omdat ze wilde weten en begrijpen wie Jezus is. Na veel gesprekken en gebed met een medewerker zei ze: 'Ik voel me lichter en positiever vanbinnen en ik geloof dat Jezus God is, omdat er iets in mij veranderd is. Er straalde licht in mijn hart, dwars door de duisternis. Ik weet dat ik heb gezegd dat God mij vervloekt had, **maar nu voel ik en geloof ik dat óók voor een vrouw het leven bijzonder kan zijn.**

Heel erg bedankt voor het luisteren naar mijn verhaal en het beantwoorden van mijn vele vragen. Laat me nu alstublieft niet alleen. Ik zal jullie advies in de toekomst zeker nog nodig hebben!'

# UITDAGING *Deel het Verhaal* met Afghaanse kinderen

De NOS kopte begin 2024 dat de Taliban meisjes een nieuwe beperking hebben opgelegd: 'Meisjes in Afghanistan mogen niet meer naar de radio bellen'. Ook mogen meisjes en vrouwen in Afghanistan geen internet gebruiken of televisiekijken, omdat ze daar nieuwe ideeën opdoen. Zo worden zij al op jonge leeftijd steeds verder uitgesloten van deelname aan de maatschappij. Via verschillende media proberen zij toch aan informatie te komen en zich te blijven ontwikkelen.

Help mee!  
Steun het  
werk van  
TWR in  
Afghanistan.



Dit soort nieuwsberichten laten ons een glimp zien van de werkelijkheid in Afghanistan. Des te opvallender is het plan van het TWR-team in de regio. Zij vragen speciale aandacht voor Afghaanse kinderen. Er is momenteel namelijk geen enkele organisatie die deze kinderen iets aanbiedt op het gebied van audio en video. Daarom wil het team hen proberen te bereiken met een animatieserie. Het programma dat het team hiervoor op het oog heeft, wordt al door TWR gebruikt in verschillende talen. Het heet *Share the Story, Deel het Verhaal*, en laat kinderen op een laagdrempelige manier kennismaken met het Evangelie.

Het wordt een uitdaging om Afghaanse kinderen en hun ouders te bereiken, maar het is hard nodig, zegt onze contactpersoon, Amir (niet zijn echte naam): 'Wij hopen en bidden dat God de middelen op Zijn tijd beschikbaar zal stellen, omdat kinderen prioriteit hebben. Zij moeten worden bereikt!'

## Verspreiding via sociale media

Vanwege de beperkingen die de Taliban oplegt, zal het team zich vooral richten op Afghanen die gevlucht zijn. Amir vertelt meer over de plannen: 'We willen de serie beschikbaar stellen via YouTube, WhatsApp en Tiktok en vragen zondagscholen, kinderclubs en vluchtelingenkampen in de regio te helpen bij de verspreiding. Omdat internet niet overal beschikbaar is, willen we het programma ook op SD-kaartjes zetten. Wellicht kunnen we in de toekomst proberen deze SD-kaartjes te verspreiden in Afghanistan zelf, al is dat niet zonder risico.'

Op dit moment bestaan de plannen alleen nog op papier. Het team vraagt gebed én financiële ondersteuning om deze kwetsbare groep kinderen te bereiken. Doet u mee?

*Deel het Verhaal* is een animatieserie, speciaal voor kinderen.



'Het is waardevol om als ondernemer bij te dragen aan het werk van TWR. Zo ben je onderdeel van de Bron van Hoop voor veel luisteraars.'

Arjan Griffioen  
Directeur, Spankracht

## TWR en ondernemers: Samenwerking met impact

De achterban van TWR bestaat behalve uit particulieren en kerken, ook uit ondernemers. Dat is bijzonder waardevol en daar zijn wij dankbaar voor. Onze relatiebeheerders onderhouden contact met ondernemers in heel Nederland. Ook werken we samen met christelijke business clubs. Zo kunnen we elkaar bemoedigen en kunnen we – met de middelen en talenten die we hebben gekregen – samen optrekken om gehoor te geven aan Jezus' opdracht: het Goede Nieuws wereldwijd bekendmaken!

### Adopteer samen met andere ondernemers dit bijzondere project: *Deel het Verhaal!*

'Toen het TWR-team in de regio Afghanistan ons vertelde over de plannen, voelden we direct de urgentie', vertelt manager Relatiebeheer Christiaan Pieket Weeserik. 'Hoe mooi zou het zijn als we met een groep zakenmensen dit specifieke project kunnen adopteren en het team ter plekke van de benodigde fondsen kunnen voorzien! *Deel het Verhaal* wordt al in verschillende talen gebruikt. Daardoor weten we dat kinderen de serie graag volgen.'

Bent u ondernemer en wilt u een bijdrage leveren aan de verkondiging van het Evangelie onder Afghaanse kinderen en hun ouders? Neem contact op met Christiaan. Hij maakt graag een afspraak om samen de mogelijkheden te verkennen. Stuur een mail naar [relatiebeheer@twr.nl](mailto:relatiebeheer@twr.nl).

Dankzij de steun van zakelijke donateurs werden in het verleden meerdere mooie projecten gerealiseerd. Dit was niet alleen verrijkend voor de mensen ter plekke, maar ook voor de betrokken ondernemers.

Kijk voor meer informatie op [twr.nl/zakelijk](https://twr.nl/zakelijk)

Christiaan Pieket Weeserik  
Manager Relatiebeheer



## Verandering: TWR krijgt Raad van Toezicht

### Wat gaat er veranderen?

Medio april 2024 krijgt TWR een Raad van Toezicht (RvT) in de plaats van het huidige bestuur. De huidige directeur, Hubrecht Smits, wordt directeur-bestuurder. Daarmee is hij formeel verantwoordelijk voor het gehele reilen en zeilen binnen de organisatie. De RvT houdt op zijn beurt toezicht op het bestuur van de organisatie. Dat betekent onder andere dat de RvT de directeur-bestuurder benoemt, zo nodig ontslaat en goedkeuring verleent aan belangrijke documenten zoals strategische planning en jaarverslag.

### Wat merkt de achterban ervan?

Het korte antwoord is: niets. De wijze waarop de organisatie bestuurd wordt, ontgaat de achterban. Daarnaast is het een formalisering van de huidige werkwijze, waarin de directeur al een uitgebreid mandaat heeft. Ook de beloning van betrokkenen verandert niet.

### Waarom dan toch deze stap?

In onze maatschappij is er de tendens om allerlei taken van beheer steeds meer te formaliseren en daar het bestuur bij te betrekken. Dat is lastig voor een bestuur dat niet fulltime betrokken is bij de dagelijkse gang van zaken. Daarnaast wordt de huidige werkwijze geformaliseerd: dat wil zeggen dat de RvT-leden niet meer verantwoordelijkheid dragen dan hun daadwerkelijke invloed reikt.

### Wat verandert er nog meer?

De statutaire naam van *Trans World Radio voor Nederland en België* verandert in *TWR Nederland en België*. Dat sluit aan bij de jarenlange praktijk om niet meer de volledige naam te gebruiken maar alleen het acroniem. Daarmee willen we aangeven dat TWR veel meer media gebruikt dan alleen radio.

Hierbij verandert er wel iets voor onze donateurs: **overboekingen moeten voortaan worden gedaan ten name van TWR Nederland en België** in plaats van de oude benaming. Ook bij het vermelden van onze organisatie in uw testament moet deze nieuwe naam worden gebruikt. Bestaande testamenten hoeven niet gewijzigd te worden.

Let op!  
Lees hier wat er voor u als donateur verandert.

# ‘Nog nooit kwamen zóveel Somaliërs tot geloof’

Aan het woord is de Somaliër Hassan (52), die al jaren samen met zijn vrouw vanuit Kenia het Evangelie brengt aan zijn landgenoten. Hoe? Via sociale media. En wat hij ziet gebeuren is bemoedigend: ‘Nog nooit kwamen zóveel Somaliërs tot geloof.’ Dit is zijn persoonlijke verhaal.

‘Ik groeide op in Mogadishu, de hoofdstad van ons land. Een andere godsdienst dan de islam kende ik niet. Maar in mijn tienerjaren begon ik te twifelen aan mijn geloof. Door een aanhoudende burgeroorlog met alle dood en verderf, raakte ik totaal gedesillusioneerd. Toch kon ik m’n school afmaken en vond ik werk.

Omstreeks 2000 begon in Somalië de opmars van computers en het internet, en dankzij die middelen kwam ik voor ‘t eerst in contact met mensen van een ander geloof. Daar waren ook christenen bij. Wat ze mij online vertelden, week volledig af van wat me altijd was geleerd. Hun manier van leven trok me aan en maakte me nieuwsgierig.

Na een poosje ontdekte ik de programma’s van TWR in het Somalisch. Ik hield vooral van de serie *De Bijbel Door*, omdat

die net zo systematisch is opgebouwd als het onderwijs in de islam. En toen, in 2003, kwam de Heere in mijn hart wonen! Dank aan Hem! Hij gebruikte TWR hiervoor.

Mijn bekering had wel consequenties. Bij m’n familie was ik niet meer welkom – maar gelukkig verzoende mijn vader zich met mij vóór hij stierf. Ook verhuisden mijn vrouw en ik naar Nairobi (Kenia), waar we ons sociale media-project *New Creation* konden opzetten om Somaliërs via verschillende platforms te bereiken. Elke maand komt er wel iemand tot geloof, of meer dan één. Onderwijs in discipelschap heeft nu prioriteit. De jonge gelovigen, soms net gevlucht, delen ook hun problemen met ons; ze zien ons min of meer als ouders. Verder wil ik graag een goede audio-opname van de hele Bijbel in het Somalisch maken. Daar is behoefte aan. Ik hoop dat God ook dit zal zegenen.’



**TWR**  
bron van hoop

Namens  
Dimitar, Shams,  
Akpawu en  
vele anderen:

## Uw nalatenschap kan levens veranderen

In dit magazine leest u verschillende verhalen van mensen van wie het leven compleet is veranderd door de kracht van het Evangelie.

Bijvoorbeeld van Dimitar in Bulgarije. Hij was crimineel, maar volgt nu Jezus (pag. 4 en 5). Of van de Libanese Shams: alle hoop in haar leven leek vervlogen, totdat zij het vond in Christus (pag. 16 en 17). En zo verging het ook Akpawu in Senegal (pag. 6). Zij kwam tot geloof nadat zij in een moslimfamilie was opgegroeid en ervaart nu heel concreet dat God voor haar zorgt. De hoop die zij heeft ontvangen, wil ze op haar beurt weer doorgeven aan haar omgeving. En dat kan, door haar werk voor TWR. Zij wil niets liever dan anderen vertellen over het Goede Nieuws. TWR deelt die missie. En u? Met uw gift of nalatenschap – klein of groot – kunt u helpen onze gezamenlijke missie te realiseren: **laat het Evangelie overal horen!**

Drie miljard mensen hebben nog nooit het Evangelie gehoord. TWR brengt het Evangelie van Jezus Christus in 190 landen en ruim 300 verschillende talen. TWR-programma’s bereiken mensen in gesloten landen, in slecht toegankelijke gebieden en mensen die anal-fabeet en/of digibeet zijn. Uw gift of nalatenschap kan levens veranderen. Wanneer er geen testament is, gaat de erfenis naar de directe familie. Maar als u (een deel van) uw nalatenschap wilt schenken aan een goed doel zoals TWR, dan kan dat ook. Op die manier helpt u om het Evangelie via de media te blijven doorgeven, zoals aan Dimitar, Shams en Akpawu. Voor hen en de mensen in hun directe omgeving is uw nalatenschap een erfenis met eeuwigheidswaarde!

### Belastingvrij

Omdat TWR als goed doel erkend is, hoeft TWR geen successierecht (erfbelasting) te betalen. Uw erfdeel of legaat wordt dus volledig aan de wereldwijde verkondiging van het Evangelie besteed.

### Vragen

We kunnen ons goed voorstellen dat u vragen over dit onderwerp heeft. U kunt voor meer informatie contact opnemen met **Hubrecht Smits**: 0342 - 478 432 of via [info@twr.nl](mailto:info@twr.nl).



## Samen bouwen aan de wereldwijde kerk

God heeft aan de kerk een mooie opdracht meegegeven: onder alle volken het goede nieuws van Jezus' komst in deze wereld brengen. Nu in de 21e eeuw zijn deze volken nog beter bereikbaar door de moderne media, waaronder radio en internet. Specialistische kennis en schaalgrootte zijn daarvoor nodig. Hiermee kan TWR de kerken ondersteunen. En ondersteunt uw kerk TWR? Samen kunnen we een verschil maken voor de Woordverkondiging veraf, maar ook dichtbij, in Nederland en België.

**Wilt u ook met uw kerk of gemeente betrokken zijn bij het werk van TWR, dan kan dat op verschillende manieren:**

### Luister mee!

- Vóór of bij aanvang van uw kring of Bijbelstudiegroep een podcast beluisteren en daarover in gesprek gaan.
- Audio delen met mensen in uw omgeving.

### Bid mee!

- Bij de voorbede in de kerkdienst ook het zendingswerk van TWR opdragen aan onze Hemelse Vader.
- In uw kring of gebeds- of jongerengroep bidden voor specifieke onderwerpen: het werk in gesloten landen, de luistergroepen of het project dat u ondersteunt.

### Help mee!

- Een collecte houden.
- Een actie houden.
- Een project adopteren.
- Een presentatie of informatiemateriaal aanvragen om de gemeente te informeren.
- Een preek laten verzorgen tijdens een kerkdienst.

### Werk mee!

Als gemeente kunt u ook verantwoordelijkheid dragen voor een van de zendingswerkers van TWR. Misschien is er iemand die zich geroepen weet zelf aan de slag te gaan in het zendingswerk. Samen met een thuisfrontcommissie kunt u hem of haar financieel ondersteunen.

### Beleef mee!

Kom met uw groep of gemeente naar ons beleevingscentrum *Missie & Media* in Barneveld. Stap in de wereld van zending. Inspirerend, leerzaam, uniek en onvergetelijk!

### Interesse?

Meer informatie nodig? Bezoek [twr.nl/kerken](http://twr.nl/kerken).

# EEN WEEKJE MET Joek



Hallo! Ik ben Joek van TWR. Wil je weten wat TWR voor kinderen heeft? Kijk dan hoe ik mijn week invul!

Woensdag



Ik verveel me en mama zei dat ik op de website van TWR moet kijken. Hé, je kunt in Barneveld naar een belevingscentrum! Het heet Missie & Media. Dat wil ik wel!

Vind alles over Missie & Media op [twr.nl/missie-media](http://twr.nl/missie-media) of scan de QR-code!



Maandag

De website van TWR is echt handig! Ik zie dat je een spreekbeurtenpakket kunt downloaden. Dat is makkelijk, want ik moet donderdag een spreekbeurt houden.



**Voor de jonge kinderen**  
Kun jij de computermuis vinden in elk plaatje?



**Voor de oudere kinderen**  
Zoek de 7 verborgen letters en maak daar een woord van. Stuur de oplossing vóór 1 april 2025 naar [joek@twr.nl](mailto:joek@twr.nl) en win een gratis gezinsticket voor Missie & Media!

Donderdag

Wist je dat er ook hele leuke opdrachten voor op school zijn? Je juf of meester kan een thema-week doen over TWR. (Lees hier naast meer over het lespakket)



**Lespakket voor de basisschool**

Juffen en meesters, opgelet! TWR heeft een heel mooi lespakket. Het is voor de basisschool. Het pakket is ingedeeld in vier niveaus: voor groep 1-3, voor groep 4-5, voor groep 5-6 en voor groep 7-8.

Via [twr.nl/voor-leerkrachten](http://twr.nl/voor-leerkrachten) kun je alle opdrachtenboekjes downloaden. Wil je nog meer uit het pakket halen, vraag dan de docentenhandleiding aan. Daarin staan de antwoorden van de opdrachtenboekjes, extra opdrachten en (Bijbel)verhalen. Ook vind je er de links naar de lesvideo's.

Wil jij graag op school werken over TWR? Vertel je juf of meester dan over dit lespakket. Als jullie aan het werk gaan met de boekjes, dan mag je ook met de klas Missie & Media bezoeken. Hoe leuk is dat!

We gaan op school geld ophalen voor TWR. Ik ga alvast bij familie en burens langs met deze handige spaarkaart.

Vrijdag



**Hoi allemaal!**

Ik ben Maria. Mijn vrienden en ik houden ervan liedjes in onze eigen taal te leren. We zijn bij een evenement geweest waar we allemaal nieuwe liedjes over de Bijbel hoorden in onze Roma-taal. Dat was in Leskovac in Servië, waar ik ook woon. Er staan nu 30 nieuwe liedjes en video's op YouTube en we zijn heel blij dat we die nu thuis kunnen bekijken. Het is leuk om de video's te zien en we leren veel over Jezus en de Bijbel. Voor mij en mijn vrienden is het de eerste keer dat we deze verhalen horen. Ik vind de verhalen echt supermooi!

**Maria, Servië**

Leuk, je kunt kleurplaten vinden op de website van TWR. Ik ga die met de zendmast kleuren.

Dinsdag



Vind alles over Joek op [twr.nl/joek](http://twr.nl/joek) of scan de QR-code!



# Luister ook zelf naar TWR

Ben je al bekend met de programma's van TWR in Nederland en Vlaanderen? We hebben een groot, gevarieerd aanbod. Wanneer en via welk kanaal kun je die programma's beluisteren?

## TWR - NEDERLAND

Podcasts + 24/7 internetstream

[twr.nl/podcast](http://twr.nl/podcast) | TWR-app | diverse podcastplatforms (o.a. Spotify, Apple Podcast, YouTube Music en SoundCloud)



Op vaste tijden via onze internetstream:

- **De Bijbel Door**  
Maandag t/m vrijdag om 6.30 en 19.30 uur
- **Volg Mij**  
Maandag t/m vrijdag om 11.45 en 17.45 uur
- **Op Weg met de Bijbel**  
Maandag t/m vrijdag om 14.00 en 22.00 uur

Verder kun je via onze stream en 'on demand' via onze audiotheek, app en diverse podcastplatforms luisteren naar: Corrie ten Boom | Op Koers | Wild Faith | TWR Wereldreis | Leven met God | Wie je bent in Christus | en meer...

Op weg met de Bijbel

### OP WEG MET DE BIJBEL

In dit programma vertellen boeiende sprekers welke rol de Bijbel in hun leven speelt, en gaan ze samen met de luisteraars op weg om de Bijbelse boodschap te vertalen naar het dagelijks leven van nu. Je ontdekt nieuwe inzichten, mooie lessen en inspirerende boodschappen die nog altijd relevant zijn. Dit programma biedt een heldere uitleg die voor iedereen toegankelijk is. *Op Weg met de Bijbel* is van maandag tot vrijdag te beluisteren op Groot Nieuws Radio. Wil je het programma luisteren op een tijdstip dat het jou uitkomt? Op [twr.nl/podcast](http://twr.nl/podcast) vind je de overdenkingen van de circa 250 sprekers die ooit hebben meegewerkt!



### TWR WERELDREIS

Wil je meer weten over de landen waar TWR als zendings- en mediaorganisatie actief is? TWR Wereldreis is een boeiende, verrassende podcastserie die luisteraars meeneemt op een informatieve ontdekkingsreis naar landen waar je waarschijnlijk niet zo snel komt. Luister naar inspirerende interviews met deskundigen, historische fragmenten en bijzondere wetenswaardigheden over bijvoorbeeld Israël, China, Iran en Noord-Korea. TWR Wereldreis verbreedt de horizon van de luisteraar en legt uit welke methodes TWR gebruikt om mensen in verschillende omstandigheden te bereiken met Gods Goede Nieuws. [twr.nl/wereldreis](http://twr.nl/wereldreis)

## TWR - VLAANDEREN

Podcasts

[twr.be](http://twr.be) | TWR-app | diverse podcastplatforms (o.a. Spotify, Apple Podcast, YouTube Music en SoundCloud)



Via deze kanalen kun je 'on demand' luisteren naar programma's als: Door de Bijbel | Sta op en Schitter | SCHIETgebedjes | Melk & Honing | Doordenkers | Kerk in Zicht | Op zoek naar Livingstone | Kies voor een hoopvol leven (Gerrit Houtman) | Te Vuur en te Zwaard | en meer...

### SCHIETGEBEDJES

Legerpredikanten, aalmoezeniers en moreel consulenten zijn in veel opzichten de buitenbeentjes van het leger. Het zijn mannen en vrouwen met sterren en strepen, maar tegelijkertijd zonder rang. Ze zijn in dienst van Defensie, maar toch geen militairen. Ze spelen in op de spirituele noden van de soldaten, maar schillen ook de aardappelen. Ze dalen mee af in de diepten van de menselijke gedachtewereld, maar willen ook gewoon 'er zijn' voor de militairen. *SCHIETgebedjes* schetst een positief-kritisch inside-portret van deze bijzondere werkers in het leger. Zij komen uitgebreid aan het woord over hun dromen en daden, hun idealisme en realisme, hun geloof en ongeloof. Wat kunnen we van hen leren over de rol van levensbeschouwing in ieder mensenleven?

[twr.be](http://twr.be)



### STA OP EN SCHITTER

Anja Roeygens produceert voor TWR de podcastserie *Sta op en Schitter*. Ze richt zich hierin voornamelijk (maar niet uitsluitend) naar christenvrouwen. 'Zonder licht is er geen leven. Daarom is het van belang klaarheid te brengen in een donkere wereld en te schitteren. Dat is een unieke taak voor christenen, die het Licht van de Wereld kennen.' Anja wil christenen aansporen op te staan en te schitteren: 'We zijn namelijk niet gemaakt om in Gods Koninkrijk stil te zitten en niets te doen, maar om op te staan en dienstbaar te zijn. Dan zullen we schitteren in de wereld.'

[twr.be](http://twr.be)

Verschillende mooie TWR-programma's zijn ook te beluisteren via andere omroepen.

### REFORMATORISCHE OMROEP

24/7 internetstream

[reformatorischeomroep.nl](http://reformatorischeomroep.nl)



- **Wisselende TWR-programma's**  
Woensdag om 8.00 uur
- **God kent geen problemen, alleen plannen**  
Zaterdag om 20.00 uur

### CHRISTELIJKE OMROEP

24/7 internetstream

[christelijkeomroep.nl](http://christelijkeomroep.nl)



- **De Bijbel Door**  
Maandag t/m vrijdag om 7.00 en 19.00 uur
- **Volg Mij**  
Maandag t/m vrijdag om 21.30 uur
- **Aad van de Sande**  
Zaterdag en zondag om 21.30 uur
- **Corrie ten Boom**  
Zondag om 8.30 uur en 20.30 uur

### GROOT NIEUWS RADIO

24/7 internetstream + DAB+

[grootnieuwsradio.nl](http://grootnieuwsradio.nl)



- **Op Weg met de Bijbel**  
Maandag t/m vrijdag om 05.25 en 22.00 uur
- **TWR-bijdrage aan ochtendprogramma Brandstof**  
Eens per maand.

### WILD FM

FM Noord-Holland + Flevoland | DAB+ Randstad | 24/7 internetstream  
[wildfm.nl](http://wildfm.nl)



- **De Bijbel Door**  
Maandag t/m vrijdag om 5.30 uur
- **WILD Faith**  
Woensdag en zondag (herhaling) om 20.00 uur

*WILD Faith* is een twee uur durend, christelijk programma van TWR op WILD FM, een seculiere dancezender in de Randstad en omgeving. Dit is een bijzondere kans om mensen die weinig of niets van het christelijk geloof weten te bereiken! *WILD Faith* laat eigentijdse gospelmuziek horen. De presentatoren Joost Bastiaans en Marije van de Berg combineren dat met een goed gesprek met een studiegast over wie Jezus is in zijn of haar dagelijks leven.

[twr.nl/wild-faith](http://twr.nl/wild-faith)

'We zijn bijzonder dankbaar voor de diverse TWR-programma's die we via onze stream mogen uitzenden! Wat een zegen dat we in Nederland en ver daarbuiten iedereen kunnen bereiken met het Evangelie van Jezus Christus. De missie van TWR en de Reformatorische Omroep (RO) is daarin gelijk en waar nodig zoeken we hierin elkaar op om gezamenlijk met onze programma's een vertrouwd geluid te laten klinken. Stem dus af op de kanalen van TWR en de RO om Gods liefde te ervaren door onze programma's en muziek heen. Dat is onze drive: op deze manier het belangrijkste in het leven aan elkaar doorgeven. Doet u mee; geeft u het ook (weer) door? Gezegende momenten via onze beide kanalen toewenst.

Peter Boele, bestuurder RO



## Luister mee!

TWR heeft een app voor **Nederland** en **Vlaanderen**. Hiermee kunt je **24/7** luisteren naar onze stream en krijg je toegang tot onze unieke collectie van **ruim 6500 podcasts**. Oud en nieuw luistermateriaal, zoals **Bijbelstudies**, boeiende **geloofsgesprekken**, **achtergrondverhalen** en inspirerende **interviews** voor persoonlijke studie, Bijbelkring en vereniging. Bijna dagelijks worden er nieuwe podcasts toegevoegd.

Download direct de app!



Met de TWR-app heeft u al deze mooie podcasts voortaan binnen handbereik!

Laat het Evangelie overal horen!

# Bouw aan de wereldwijde kerk. Laat het Evangelie overal horen!



## Ver weg én dichtbij

Voor en met kerken laat TWR het Evangelie wereldwijd in 190 landen klinken.

Wees als kerk betrokken bij het mediazendingswerk van TWR. Ontdek de mogelijkheden!

Kijk  
voor meer  
info op  
[twr.nl/  
kerken](https://twr.nl/kerken)



Scan me



Luister mee!



Bid mee!



Help mee!



Werk mee!



Beleef mee!